

OVERDENKING

PASSIE VOOR MENSEN

“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

In dit kerkblad vindt u een interview met de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ jeugdouderling, Dannis Timmerman en Sandra Koenderink. Het is mooi om te zien hoe enthousiast ze zijn. Dannis en Sandra hebben passie voor mensen. In het bijzonder voor jonge mensen.

Ik dacht: misschien kan de passie van deze twee mensen ons wel helpen om een klein beetje te begrijpen waar het met Kerst over gaat. Sandra en Dannis geven veel, of hebben veel gegeven. God geeft nog veel meer. Hij wilde zo graag dat wij mensen voor altijd gelukkig zouden zijn, dat Hij zijn eigen Zoon ervoor over had. Hij gaf Hem aan de aarde, om die aarde te redden.

En als je dat ziet. Dat doet wat met je. Dat inspireert je, om zelf ook iets te geven. Ik ben ervan overtuigd dat dat voor een groot deel de passie van Dannis en Sandra verklaart. Liefde voor mensen - en liefde voor God. Dat stimuleert ze, om in de kerk hun gaven en talenten vol enthousiasme in te zetten, voor de jeugd van de gemeente.

Wat geeft u?

*“Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.”*

(Liedboek Gezang 141:1)

Ds. K.A. Hazeleger