

OVERDENKING

OVERDENKING

⁹Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

2 Korintiërs 8: 9

De één vindt ze mooi, de ander moet er niets van hebben: Kerststalletjes. Ze zijn er in soorten en maten. In de Protestantse traditie zijn ze nooit algemeen populair geworden; hooguit als bouwplaten/werkstukjes van een kerststal voor kinderen.

De Kerststal is sterk verweven met de Rooms Katholieke traditie. Je komt ze tegen in Rooms katholieke kerken, lange tijd ook in Rooms Katholieke gezinnen.

Soms is er een Kerststal op een onverwacht moment en op een onverwacht plaats.

Dit jaar zal het ook met de Kerststal anders zijn vanwege beperkende Coronamaatregelen.

Toch wilde ik in dit kerkblad iets over de Kerststal met u/jullie delen.

Voor de oorsprong van de Kerststal wordt vaak de naam van Franciscus van Assisi genoemd. Hij werd geboren in 1181 of 1182 en is overleden op 3 oktober 1226.

Franciscus werd in Assisi, een stad in de Italiaanse regio Umbrië, geboren als zoon van een rijke lakenkoopman. In zijn jeugd jaren leefde hij als een wildebras.

Na een veldslag tussen zijn geboorteplaats Assisi en Perugia in 1202 werd hij gevangengezet.

Daarop volgde een periode van ziekte.

Weer aan de beterende hand werd Franciscus bijzonder getroffen door het leed van de melaatsen, die in zijn tijd volledig uit de samenleving werden uitgestoten.

Zelf beschrijft Franciscus hoe de Here Jezus hem in contact bracht met de melaatsen en hoe hij hen verzorgde. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen bekeerde Franciscus zich tot een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen. Hij was ontevreden over de leegheid van zijn leven tot dan toe. Franciscus trok zich als een kluisenaar terug in de eenzaamheid en wijdde zich aan de melaatsen, het herstellen van kerkjes, aan het gebed.

Bekend is het voorval waarbij Franciscus op het plein bij de bisschop zijn kleren aan de voeten van zijn vader (die ze immers betaald had) legde en uitsprak dat hij zich toe wilde wijden aan God met de woorden: "Nu kan ik werkelijk zeggen: Onze Vader in de hemel", waarop de bisschop zijn mantel om hem heen sloeg.

Franciscus heeft de Kerststal niet bedacht. Wel heeft hij met de eerste levende Kerststal die wij kennen, in 1223, bijgedragen aan de verspreiding van dit idee. Door middel van deze Kerststal wilde hij zijn tijdgenoten wijzen op de armoedige, ja ronduit erbarmelijke omstandigheden waarin de Here Jezus geboren werd. Deze armoede heeft de Here Jezus vrijwillig gezocht, om ons rijk te maken.

Er is een hemelsbreed verschil tussen de hemelse heerlijkheid waarvan hij afstand deed en de aardse armoede waarin hij intrede deed.

En toch,... Hij schenkt ons al Zijn rijkdom. Hij was rijk, maar is omwille van ons arm geworden opdat wij door Zijn armoede rijk zou worden. Dat de Here Jezus om onzentwil arm is geworden, dat is een daad van solidariteit, van liefde. Zo dicht is Hij bij ons komen staan.

Daarmee heeft Hij ook ons de ogen willen openen voor de Here God en voor onze naaste.

Dat is de blijde boodschap van Kerstfeest, een boodschap die óns rijk maakt, echt rijk.

Juist ook nu in deze tijd waarin alles anders gaat dan we voorheen gewend waren, mogen we het van deze boodschap verwachten. Mogen we het verwachten van Hem over wie deze boodschap gaat.

Dan kunnen we een rijk en gezegend Kerstfeest vieren, misschien wel in alle soberheid en in kleine kring.

Deze Kerstboodschap wordt gratis thuisbezorgd.

Ds. M. A. Bos

