

OVERDENKING

De Vredekonink

'...,vandaag is in de stad van David jullie redder geboren (Lucas 2: 11).

Lezen: Lucas 2: 1 - 20

De voor velen overbekende Kerstgeschiedenis begint met de woorden: ¹In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Ergens in Rome regeert de keizer en die heeft het voor het zeggen in geheel zijn rijk, waarvan ook Israël deel uitmaakt. ³Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Door zijn bevel zet de keizer de mensen in beweging. Nog steeds brengen besluiten/beslissingen van de overheid mensen in beweging. Heel actueel zien we hoe in ons land mensen uit heel verschillende sectoren te hoop lopen tegen uitgevaardigde maatregelen en/of voorgenomen plannen. Burgers zijn niet zo volgzzaam meer, ze hebben een eigen mening vaak gestoeld op en gevoed door eigen belang.

Wat betekent de komst van de Here Jezus voor hedendaagse mondige mensen? Precies hetzelfde als bij Zijn komst in de Kerstnacht. Toen werd aan herders die de nacht doorbrachten in het veld verkondigd door een engel: *'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: ¹vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. ...'*

Dit was voor de herders een nauwelijks te bevatten boodschap. Zij telden in hun dagen eigenlijk niet mee. Ze waren randfiguren in de samenleving en dan zo'n boodschap. Deze boodschap raakt hen en zet hen in beweging. Bij de Here God waren ze in tel. Ze werden op Gods gezag en in Zijn Naam persoonlijk aangesproken. De reikwijdte van het goede nieuws is nog veel groter dan de kring van de herders in het veld. Deze boodschap wil het hele volk met vreugde vervullen.

Nog steeds wil de boodschap van de komst van de Here Jezus op aarde mensen met vreugde vervullen. Mensen die nu leven in geheel andere omstandigheden dan de herders, mensen die leven in heel uiteenlopende omstandigheden mogen zich aangesproken weten en in beweging laten zetten. Dat laatste is een heel duidelijk gegeven in de Kerstgeschiedenis

en in heel de Bijbel. Wie de woorden van het evangelie (de blijde boodschap) hoort kan niet blijven zitten waar hij zat. Niet omdat de Here God bevel geeft zoals eenmaal de keizer te Rome. Alhoewel de Here God het gezag heeft over heel de wereld, is Zijn werkwijze niet die van een heerser die van bovenaf, uit de hoogte, dicteert. De Here God spreekt mensen aan met woorden van liefde en genade, opdat mensen horen en van harte gehoor geven. Dan gebeurt er wat. Dan komen mensen en structuren in beweging.

De komst van de Here Jezus op aarde laat zien dat niet 'de keizer te Rome' absolute zeggenschap heeft. Want juist door het decreet dat keizer Augustus uitvaardigde, werd de belofte van de Here God over de geboorte van de Messias in de plaats Bethlehem vervuld. De Here God regeert, ook al gebeurt dit voor ons vaak op een verborgen manier. De komst van de Here Jezus op aarde laat tevens zien dat wij het ook zelf voor het zeggen hebben. De Here Jezus is de beloofde, nieuwe Koning. Hij vraagt toegang tot ons hart, dan komt er ook bij ons heel wat in beweging.

Martin Brand, (liedjes)schrijver en zanger maakte het volgende lied:

Koning IK.

Koning IK vindt, denkt en hij voelt

Bepaalde altijd mijn doel

IK weet: hij wil voor altijd leven!

IK woonde altijd in mij, Had daar alleen heerschappij

Was niet van plan op te geven

Dus IK werd gezien, koning IK werd gehoord en IK heerste ongestoord..

IK roept zijn mening vaak luid, IK wil voluit zijn ge-uit, IK wil geliefd en bekend zijn

IK houdt vooral van zichzelf, Zoekt naar genot voor zichzelf, En doet vooral wat hij zelf wil!

Dus IK werd gezien, koning IK werd gehoord en IK heerste ongestoord..

IK wil niet graag naar de kerk

IK wil zelf de eer van Zijn werk

IK heeft geen zin en geen rust, Koning IK laat zich leiden door lust

IK wil zijn zakken vol geld, Om te besteden aan ZELF

Maar toen: een jaar of wat geleden
Is IK totaal onverwacht overleden
Toen IK door mij aan de Zoon werd gegeven
Toen kwam de Geest van de Heer in mijn leven
Mijn oude IK viel voortaan uit de gratie
Maar klampt zich vast aan de re-**IK**-carnatie
Steeds als ik denk dat **IK** echt is vergaan
Is **IK** alweer op zijn strepen gaan staan
Dan staat **IK** als een klein kind aan de zijlijn
En roept naar God: “nu wil **IK** weer de baas zijn!”
En **IK** sta dan steevast in het midden
Met een reuze conflict diep van binnen...
Kies ik de Geest of het vlees (dat zo vertrouwd is geweest)
De Geest brengt leven - het vlees brengt de dood...

De twijfel is dus niet groot!

Ds. M. A. Bos

=====

EEN STER STRAALT IN HET OOSTEN

*Toen ging de hemel open
een engelenkoor verscheen
Ere zij God in de hoge
vrede voor iedereen.*

*Hij zal de wereld redden
Jezus onze Vredevorst
die ons van de haat der wereld
en ons van onszelf verlost.*

*De hemel werd gesloten
het engelenkoor verdween
een ster die straalde in het Oosten
en nimmermeer verdween.*