

OVERDENKING

De omgekeerde wereld

Lezen: Lucas 1:46 -55

Het is bijna Kerstfeest. Al weken zien we het om ons heen. Versieringen op straat en in de winkels, kerstartikelen in de schappen, folders die ons aanmoedigen het lekkerste eten in huis te halen voor de Kerstdagen.

En in de kerk vieren we de Adventstijd. De tijd waarin we uitzien naar de komst van Jezus, de Redder van de wereld.

Voor Maria is het ook bijna Kerst, de eerste Kerst ooit. Zij is zwanger van Jezus. Wat dat voor ervaring geweest is, dat zullen wij nooit helemaal kunnen weten en begrijpen. Wat we wel weten, is dat Maria enorm blij is en God prijst, omdat Hij trouw is en Zijn belofte van barmhartigheid en redding waar maakt.

De woorden van Maria zijn één groot loflied van dankbaarheid en blijdschap.

Tegelijk horen we uit de mond van Maria hoe Gods wereld eruitziet. En dat is totaal anders dan de wereld die wij creëren. In de tijd van Maria waren macht, rijkdom en aanzien belangrijk. Daar haalt God een streep door. En dat kan heel bedreigend zijn. Dat blijkt al, als Jezus nog maar een baby is. Koning Herodes schrikt geweldig als hij hoort dat er een koning is geboren. Zijn macht staat op het spel, zo denkt hij. En hij doet er alles aan om van die bedreiging af te komen.

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zien we dat God kiest voor het zwakke, het gebrokene, het verstotene, de onaanzienlijke, de arme, de nederige.

Het is in de woorden van Maria ook te lezen. Hoogmoedigen, mensen die zichzelf heel wat vinden, Hij stoot ze van hun troon. De kleine, vernederde geeft Hij aanzien. Hongerigen overlaadt Hij met gaven; rijken stuurt Hij met lege handen weg.

Maria heeft het zelf ervaren: "Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares." Jezus wordt niet geboren bij rijke mensen, bij mensen met macht en aanzien. Nee, Hij wordt geboren bij eenvoudige mensen, op een onaanzienlijke plek.

Ook in onze tijd zijn macht, geld en aanzien belangrijk. Daar draait onze maatschappij op. Daar gaan de meeste gesprekken over. Maar de boodschap van Kerst gaat daar dwars tegenin, staat daar haaks op.

De Enige, die macht heeft, komt als een hulpeloos kind in deze wereld.

Hij is de Redder van deze wereld. Maar vinden wij wel dat we redding nodig hebben?

Kerstfeest vieren is ten diepste: toegeven dat je gered moet worden. Dat geld en macht je niet kunnen redden. Dat alleen Jezus dat kan.

Kerstfeest betekent dus niet alleen dat je om de armen, hulpelozen en uitgestotenen denkt, maar dat je beseft dat je zelf je eigen rijkdom en macht, je eigen positie ter discussie moet stellen. Dat je met lege handen bij de kribbe staat, zonder enige eer en aanzien.

Kerstfeest is: de omgekeerde wereld. Wat wij zo belangrijk vinden, vindt God niet belangrijk. Waar wij onze status, onze positie aan ontnemen, stelt niets voor. Geld en macht, het gaat nergens over in Bijbels perspectief.

Kerst zet alles op z'n kop. Er gelden andere normen en waarden, namelijk die van het Koninkrijk van God.

In de Bijbelse Kerstfolder staat: genadebrood verkrijgbaar, voor niets.

J.C. Bos-van der Steeg

=====

ALLES IN JEZUS

*De vrede van dat Kind
de eenvoud van die stal
de eerbied van de herders
'k bid dat God 't jou geven zal.*

*De wijsheid van de wijzen
't geloof dat Maria leidde
Jozef z'n geduld
dat God ook jou hiermee vervult.*

*Kracht om te strijden
aanvaarden wat niet is te vermijden
hoop die je krijgt als je kijkt naar dit Kind
'k Bid dat jij dit alles in Jezus vindt*