

OVERDENKING

Lezen: Johannes 6:30 - 35

“Ik ben het brood dat leven geeft, ”zei Jezus. “Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.”

(Johannes 6:35)

In onze tijd is er meer dan ooit een gevoel van leegte. Mensen zijn zoekend, zoekend naar zingeving, naar begrip, naar iemand, die om ze geeft.

Juist in de dagen rond het Kerstfeest lijkt het wel of dit tot een hoogtepunt, of zo u wilt dieptepunt, komt. Het moeten dagen van warmte, vrede en liefde zijn. We proberen een heleboel sfeer te creëren. Maar temidden van de sfeer en de gezelligheid, is er ook veel eenzaamheid, veel pijn, veel onvervuld verlangen. Het verhaal van het Kindje in de kribbe blijft mooi, maar landt het wel?

Velen hebben het al zo vaak gehoord. Het hoort bij het Kerstfeest. Maar denken we er nog wel over na? Staan we wel stil bij de diepere inhoud? In een tijd van bezetting en overheersing door de Romeinen, zocht een jong stel, waarvan de vrouw hoogzwanger was naar onderdak in Bethlehem. Ze waren daar niet voor hun plezier, maar omdat het moest van de bezetter. En dan is er ook nog geen plek te vinden. Het zal je maar gebeuren. Uiteindelijk kunnen ze in een stal overnachten. Nogal comfortabel. En juist in die nacht wordt het kind geboren. In een stal. Van pure armoede leggen ze hun pasgeboren baby in een kribbe, een voerbak. Romantisch? Een zoet verhaal? Eigenlijk niet dus.

Maar deze belabberde toestand, was wel het keerpunt in de geschiedenis. Dit Kind, Jezus, was notabene Gods Zoon, de Messias, de Redder van de mensheid. Zijn komst op aarde was niet echt een roze wolk. Zijn einde op aarde zou vreselijk zijn. Maar dit Kind, geboren in Bethlehem, wat Broodhuis betekent, is het voedsel, het brood voor ons. Hij komt om ons te redden van de dood. Hij is de vervulling van ons leven. Hij is met ons begaan. Als je in Hem gelooft, in het Brood des levens, dan wordt je diepste honger voorgoed gestild. Jezus had alles voor ons over. Zelfs Zijn leven.

En hoe de Kerstdagen ook verlopen, hier gaat het om. Dit blijft staan, ook als andere dingen ontbreken.

Voor hen

Die zich
Leeg voelen
Zoekend zijn

Verlangend
Naar gerechtigheid
Verlossing van hun pijn

Voor hen

Die uitkijken
Naar licht
In duisternis

Naar vervulling
Van hun leven
Lijdend onder gemis

Voor hen
Heeft God
Zijn Zoon
Gegeven

Kind
In een voederbak
Het Brood
voor ons leven

J. C. Bos - van der Steeg