

## OVERDENKING

Lezen: Lucas 2: 8 - 17

<sup>8</sup> *Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.*

### Wel of geen stille nacht...?

Een paar jaar geleden verscheen er ineens in het nieuws: 'De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wil kerstliederen als 'Stille Nacht' en 'De herdertjes lagen bij nachte' weren bij de mis.' Iedereen had er een mening over. Vaak was er sprake van onbegrip, buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. Vanuit de Rooms-Katholieke Kerk kwam al snel het bericht dat deze liederen niet (meer) op de lijst met goedgekeurde liederen voor de liturgie voorkomen, maar dat dat niet betekent dat het verboden is om de liederen te zingen.

De aard van de reactie zegt veel over de beleving van onze Kerstvieringen. De sfeer is daarbij belangrijk. Geliefde liederen lijken niet gemist te kunnen worden. Wat is Kerst zonder 'Stille nacht'?

Was het wel zo'n stille nacht? Bij de evangelische boekwinkel Samma in Gouda is een serie Kerstkaarten verschenen.. Op één ervan luidde de tekst: 'Hoezo stille nacht? Ooit een koor van 1000 engelen horen zingen?!'

Op een heel andere manier kun je je afvragen of de 'stille nacht' het allemaal niet veel te liefelijk, te romantisch maakt. Net zoals een gewoonte in sommige kerstliederen om verkleinwoorden te gebruiken, zoals bijvoorbeeld 'herdertjes', 'engelkens'.

De Here Jezus werd geboren in de nacht. Volgens mij geeft de evangelist Lucas daarmee niet alleen een tijdsaanduiding. Vaak is in de bijbel de nacht de tijd waarin de duisternis het helemaal voor het zeggen lijkt te hebben, in elk geval probeert te hebben.

Tegenover het donker en het duister komt het Licht. Mensen zijn door eigen toedoen, door hun opstand tegen de Here God in de duisternis terecht gekomen. Daarmee zijn ze (we) het zicht op de Here God en op elkaar kwijt geraakt. We zien het allemaal niet zo helder meer. Soms zien we het helemaal niet meer.

De Here Jezus is het Licht voor de wereld. Hij wil ons verlichten bij dag en bij nacht. Dit Licht heeft het gewonnen van de duisternis, zelfs van

de duisternis van de dood. Zo geeft Hij het leven weer glans. Want Hij is het leven.

In lied 801: 1 staat:

*Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen,...*

In zo'n nacht van strijd en zorgen is de Here Jezus geboren, opdat wij verder kunnen en uitzicht hebben op de morgen.

Dat roept het Kerstfeest in herinnering.

We hebben echt wat te vieren wanneer we het door hebben: bij kerstfeest gaat het niet om de sfeer, maar om de Heer!

Ds. M. A. Bos

=====

### *DIT WIL HET KERSTKIND VOOR JOU ZIJN*

*Een Kindje in een kribbe  
Hij is onze hoop  
vervulling van verlangen  
Liefde oneindig groot.*

*Een troost in bange dagen  
twee armen om je heen  
een schouder om op te huilen  
nooit meer eenzaam of alleen.*

*Een oor dat altijd luistert  
een stem die zachtjes spreekt  
Zijn leven dat Hij heeft gegeven  
de dood die Hij overwonnen heeft.*

*Kracht om te kunnen strijden  
een Hand naar je uitgestrekt  
een Voetspoor om in te lopen  
een Wegwijzer op jouw levenspad.*