

## OVERDENKING

In de periode dat wij vacant zijn plaatsen wij, een overdenking uit andere kerkbladen of andere bronnen.

Mocht u zelf een mooie overdenking hebben die geplaatst kan worden, dan mag u die gerust insturen.

### Adventsweken

Er is een verhaal dat ik over mijn leven vertel. Ik rangschik de feiten tot zelfgeconstrueerde zekerheid. Wat niet past, doe ik weg als een vreemdeling waarvoor ik geen plaats heb. Zo probeer ik mij veilig te stellen en klamp mij vast aan hebben en houden. Er is een verhaal dat God over mijn leven vertelt. Als ik volhard in mijn zelfbetrokken perspectief, sluit ik mij buiten dit verhaal. Ik speel geen rol, ik heb geen naam. Maar als ik mij door het vreemde uit mijn eigen constructies laat bevrijden, kan ik verwonderd zien hoe juist, wat mij niet paste, mij opneemt in een eindeloos verhaal van liefde en leven om niet. Verwachten en verlangen. De weken van Advent zijn weer aangebroken. Het is de tijd van verwachten van wat komen gaat, de verwachting van een Kind. Verwachten heeft een doel, een richting en wij allemaal verwachten hetzelfde: Het Kerstfeest, als... de geboorte van het kindje Jezus in de stal te Bethlehem. Maar wanneer de dagen van het Kerstfeest zijn aangebroken, wat verlangen wij dan? Een witte Kerst wordt vaak gezegd, maar het weer in Nederland geeft vaker een groene Kerst dan een witte. Een rijk gevulde tafel bij het kerstdiner? Een paar gezellige dagen met de familie? Een leuke wintersportvakantie met vrienden? Even een paar dagen niet de stress van het werk of de drukte van het gezin? Een glimp van warmte en aandacht in deze donkere dagen van eenzaamheid en stil verdriet? Verwachten kunnen we samen, maar wanneer Kerst daar is, hebben we allemaal verschillende verlangens. Dit is niet alleen zo in onze situatie van thuis, gezin en familie, maar ook onze verlangens ten aanzien van de diensten in de kerk met de Kerstdagen zijn heel verschillend. Allemaal verlangen wij te horen de blijde boodschap van de geboorte van het kindje Jezus als de Zoon van God. En allemaal verlangen wij door deze goede tijding geraakt te worden, niet met ons verstand, want deze boodschap van Godswege laat

zich niet begrijpen, maar tot in ons gevoel. We zijn echter allemaal verschillende mensen en de weg naar het gevoel is niet voor iedereen hetzelfde. Dit maakt dat we met verschillende verwachtingen en verlangens naar de kerk gaan. Voor de één is een dienst met Kerst goed wanneer het lied "Stille Nacht" en het "Ere zij God" worden gezongen. Een ander zoekt een dienst die afwijkt van het gewone en iets heel feestelijks uitstraalt. Weer een ander verlangt een preek waarin vanuit de actualiteit nu eens een nieuw licht op het Kerstverhaal wordt geworpen. Allemaal verlangen wij iets wanneer wij met Kerst naar de kerk gaan en al onze verlangens zijn uniek en goed. Wij allen mogen weten dat we in onze verlangens naar liefde, vrede en blijdschap gekend en erkend zijn door God de Heer. Maar in onze eigenheid en bijzonderheid verlangt de Geest van God dat wij ook gezamenlijk, met elkaar iets ervaren van het wonder van Gods keuze voor mensen. Daarom kunnen we met heel verschillende verlangens naar de kerk gaan, maar wanneer we geraakt worden door de Geest van God zijn wij in zijn Naam verbonden aan elkaar. De Naam is geboren onder de mensen, toen en nu: Immanuel - God met ons.

*ds. Elly Nordt*