

OVERDENKING

Lezen: **Matteüs 21: 33 - 44**

“Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe ...”

(Matteüs 21: 37^a)

ADVENT!

In de Adventsperiode houden we ons bezig met voorbereidingen om het Kerstfeest te kunnen gaan vieren.

Vaak lijkt hierbij sprake van een zekere routine. We hebben al vaker Kerstfeest gevierd. Dat loopt uit op de gedachte laten we het dit jaar weer net als vorig jaar doen, of juist integendeel, laten we het dit jaar eens helemaal anders doen.

Kerstfeest vieren lijkt min of meer vanzelfsprekend. Behalve wanneer je persoonlijke omstandigheden ingrijpend veranderd zijn. Dan kan de beleving van en de behoefte aan Kerstfeest ineens heel anders zijn.

Overigens lijkt het zo, alsof de hele wereld, iedereen Kerstfeest viert.

Wat wordt er gevierd? Wat vieren wij?

Bij het beantwoorden van die vraag wil de Adventstijd ons behulpzaam zijn.

We gaan Kerstfeest vieren en dat vraagt voorbereiding. De Bijbel neemt ons hierbij mee naar de voorgeschiedenis van het Kerstfeest. In Matteüs 21: 33 - 44 is het alsof de Here Jezus zelf door middel van een gelijkenis over de Kerstgeschiedenis spreekt.

In dit gedeelte wordt duidelijk dat de Kerstgeschiedenis een voorgeschiedenis en een vervolg heeft.

In deze gelijkenis zijn de pachters zich als eigenaren van de wijngaard gaan gedragen. In hun ogen is de eigenaar ver weg. De eigenaar is om zo te zeggen buiten beeld. Helaas is dit beeld herkenbaar ook in onze tijd. Soms zelfs dichtbij, bij ons zelf.

Om ons de ogen te openen heeft de Eigenaar, de Here God Zijn Zoon gestuurd. Hij werd niet met open armen ontvangen.

Tegelijkertijd blijkt uit de gelijkenis dat het Koninkrijk van God als zodanig niet in gevaar komt. Dat Koninkrijk waar God regeert en de eer krijgt die Hem toekomt komt, dat is vast en zeker.

In deze gelijkenis roept de Here Jezus Zijn toehoorders van eerder en nu op om tot dat inzicht te komen. Om door Zijn woorden en daden opmerkzaam te worden, te zijn en te blijven op het Koninkrijk van God.

Dankzij de Here Jezus Christus mogen wij ons nu al burgers van dat Koninkrijk weten. Tegelijkertijd mogen wij er herkenbare voorboden van zijn. De Here Jezus wil de Hoeksteen van ons leven zijn.

Er is heel wat gebeurd voordat het Kerstfeest werd.

Er was heel wat nodig om het Kerstfeest te laten worden
Wanneer we dat beseffen kunnen wij dankbaar Kerstfeest gaan vieren.

Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon, zo luidt een regel uit een bekend Opwekkingslied.

Maar goed beschouwd is dit helemaal niet gewoon! Dit besef leidt tot een grote verwondering over Kerstfeest. Hoe is het mogelijk?

Zo groot is de liefde van God voor de wereld, voor ons. De Zoon van God komt op aarde aan de mensen gelijk, heel gewoon, onder ons wonen om ons te redden.

Hij kwam bij ons, heel gewoon, dat betekent voor ons een unieke kans. Tevens is het ook een eenmalige aanbieding. Hij komt bij u, bij jou bij mij.

De Adventstijd en het Kerstfeest zeggen de Zoon van God is gekomen en Hij komt nog een keer. Daar mogen wij ons op voorbereiden op die grote ontmoeting met Hem. Je zult er getuige van zijn!

*Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.*

Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:

Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd.

*Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn
liefd' en kracht.*

En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn.

*verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil
geschied'.*

Refrein.

*Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep,
ver gaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg.*

Refrein.

Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij.

Wie is er need'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein.

Lied 118 uit de Evangelische Liedbundel

Ds. M. A. Bos