

OVERDENKING

zoekers gezocht

*“In het heiligdom heb ik U gezien, uw macht en majesteit aanschouwd.”
(Psalm 63:3)*

Op 1 september is het grote project “MEER” van start gegaan. Ook in Daarlerveen zijn de magazines in het hele dorp verspreid. Een unieke actie, georganiseerd vanuit de beide kerken. Prachtig!

MEER is gericht op zoekers. Het project wil zoekers in contact brengen met de boodschap van de Here God. Belangrijk. Noodzakelijk!

Tegelijk dacht ik: wie zijn die zoekers eigenlijk? Wij denken al snel: dat zijn mensen buiten de kerk. Maar: zitten ze niet ook gewoon in de kerk? Sterker nog: zijn we het op z'n tijd niet allemaal? Wie van ons twijfelt er tegenwoordig nou nooit, aan de leiding van God, in de wereld, of in zijn of haar eigen leven? Wie van ons twijfelt er nou nooit, aan de macht van God, de goedheid van God, misschien zelfs wel: het bestaan van God? Zijn we het op z'n tijd niet allemaal even kwijt?

Koning David zit in een moeilijke periode in zijn leven. Letterlijk en figuurlijk: een woestijnperiode. En ook voor hem geldt: hij is God op dat moment kwijt. In elk geval: hij zegt dat hij God “zoekt”, vers 2. En dat kan alleen als je Hem kwijt bent - of als Hij voor je gevoel heel ver weg is.

Leerzaam is wat David in die situatie doet. Hij denkt terug aan iets wat eerder eens een keer is gebeurd. De tekst. Het moment dat hij “in het heiligdom” God heeft “gezien”. Ooit heeft David op een heilige plaats God ontmoet. Zijn aanwezigheid heel sterk ervaren. En daar moet hij aan denken nu hij Hem kwijt is.

Conclusie. Twee dingen.

Eén: wat we net ook al zagen. Ook als gelovige kun je God dus inderdaad kwijt zijn. Zelfs nadat je een hele sterke Godservaring hebt gehad of een periode dat je het allemaal heel zeker wist. Dat overkwam David. Dat

kan ons ook overkomen. Misschien door ingrijpende dingen die in ons leven gebeuren. God één keer gevonden is nog niet hetzelfde als God definitief gevonden.

En twee: wat je dan dus het beste kunt doen, is terugvallen op dat moment of die periode dat je er wel heel dicht bij was. Wat David doet. Dat moeten wij ook maar proberen. Op zoek naar de God van vroeger. Misschien juist ook wel weer: in het “heiligdom”. Vandaag de dag: in de kerk. Als je Hem daar weer mag vinden. Dan kan je verder.

En dan denk ik nog een keer aan project MEER. Het zou geweldig zijn als we de komende weken *anderen* zouden kunnen bereiken met de goede boodschap van God. ‘zoekers buiten de kerk’. Maar: het zou ook al een zegen zijn als we de komende weken *zelf* - opnieuw - aangesproken werden door de boodschap van God. Als we zelf zouden groeien in geloof, vertrouwen, zekerheid. Wij. ‘zoekers binnen de kerk’. Ook wij moeten het (Hem) elke keer weer zien te vinden...

MEER. Gericht op zoekers.

zoekers gezocht!

zoekers die ook werkelijk willen vinden.

*“God, U bent mijn God, U zoek ik,
naar U smacht mijn ziel,
naar U hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.” (Vers 2)*

Daarmee begint het.

Verlangen.

En juist als je eerder ooit eens iets van God hebt gemerkt. Juist als je eerder God al eens hebt gevonden. Dan verlang je alleen maar meer!

Ds. K.A. Hazeleger