

OVERDENKING

Je hebt niet meer dan mijn genade nodig (2 Korintiërs 12:9)

Van U is de toekomst

Ontvankelijk en waakzaam leven van genade

Focus voor de Protestantse Kerk in Nederland op weg naar 2025.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft recentelijk een nieuwe visienota het licht doen zien. Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Het is geen beleidsplan maar een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft richting, focus, aan en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen. De visienota komt uit in de tijd dat het coronavirus dreiging en allerhande beperkingen met zich meebrengt.

Graag geef ik u ter overweging iets door uit deze visienota:

De context waarin we kerk zijn.

Voordat we als Protestantse Kerk in deze visienota onze focus voor de komende jaren uiteenzetten, zoomen we in op de context waarin we kerk zijn. Nu valt het niet mee om de geschiedenis 'op heterdaad te betrappen' (Geert Mak) als je er dicht op zit. Maar met een paar houtskoolschetsen proberen we onze samenleving te typeren.

- **Klagend gelukkig**

We leven in een van de meest welvarende landen van de wereld en hebben al ruim zeven decennia van vrede achter ons. Er is alle reden tot dankbaarheid. Toch knaagt bij velen een gevoel van onbehagen. 'Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht', verzucht de gemiddelde Nederlander. Bij het uitkomen van deze visienota maken we door het coronavirus de heftigste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog in vredestijd mee. Hierdoor worden we nadrukkelijker stilgezet bij wat de belangrijkste waarden in ons leven zijn. We weten nog niet of en hoe dit doorwerkt na de coronacrisis.

- **Onzeker**

Grote maatschappelijke ontwikkelingen voeden het gevoel van onzekerheid. Dit is tot een onverwacht hoogtepunt gekomen door de coronacrisis. We ervaren dat we maar zeer ten dele grip op het leven hebben. Regelmatig klinken er ook alarmbellen als het gaat over het voortbestaan van onze planeet. De geopolitieke machtsblokken bewegen zich grilliger dan voorheen, het schuurt in vertrouwde samenwerkingsverbanden als de EU.

Het Europese beleid ten aanzien van vluchtelingen faalt. In eigen land kenden we voor de coronacrisis al tal van hoofdpijndossiers als stikstof, migratie, gezondheidszorg, onderwijs en vergrijzing. Velen hebben het gevoel de grip op de dingen te verliezen.

- **Op zoek naar zin**

De kerk en andere georganiseerde religieuze verbanden lijken te verkruimelen. Tegelijkertijd telt ons land talloze zinzoekers, en is er veel belangstelling voor filosofie, ethiek en spiritueel leiderschap. Er wordt geput uit zeer diverse bronnen, heel individueel of samen met anderen. Velen zoeken naar een duiding en betekenis van de dingen die ons overkomen. Met name bij veel jongeren is er ook een verlangen ergens bij te horen.

- **Overstressed**

Druk-druk-druk was tot voor kort de normaalstand van veel Nederlanders. Zeker de jonge generatie ervaart een constante druk om het geluk te grijpen, om niets te missen en vooral niet te falen. Stress is het gevolg, burn-out ligt op de loer. De coronacrisis veroorzaakt ook andere vormen van stress. Tegelijk ervaren veel mensen dat een leven met meer rust aanzet tot bewuster leven.

- **Gepolariseerd**

Het spreekwoordelijke Nederlandse polderland heeft de polarisatie hervonden. Er wordt weer volop gedemonstreerd. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de tegenstellingen in de samenleving toenemen. Tussen arm en rijk, tussen autochtonen en mensen met een migratieachtergrond, tussen aanhangers van traditionele partijen en populistische partijen, tussen de Randstad en de provincie, tussen millennials en boomers, tussen klimaatdrammers en klimaatsceptici, enz. Gelukkig lijkt door de coronacrisis de saamhorigheid toegenomen, al is er in dezelfde periode door de beweging Black Lives Matter ook meer aandacht voor ongelijkheid in de samenleving.

In deze context zijn we kerk, aan het begin van het derde decennium van de 21e eeuw. Daarin gebeurt ook veel goeds, in en buiten de kerk. Laten we daarom om te beginnen eens dik onderstrepen dat we dankbaar mogen zijn voor wat God ons geeft, in vrijheid en (relatieve) welvaart.

**Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier
en in alle landen. (Lied 704:1)**

Ds. M. A. Bos

De visienota is te bestellen of te downloaden via de website van de PKN www.protestantsekerk.nl