

## OVERDENKING

**“Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven,...”**

**Lezen: Psalm 61**

*“Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven,”* (Psalm 61: 5<sup>a</sup>). Deze woorden staan op de zogenaamde ‘eerste steen’ van ons kerkgebouw. Deze eerste steen werd gelegd door ds. W. van der Hoek op 14 december 1968.

Op zondag 2 november 1969 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Roelof Hekman gaf mij een kopie van een krantenartikel van maandag 3 november 1969 waarin verslag werd gedaan van de ‘Feestelijke dag voor hervormd Daarlerveen’ Via Gerrit en Joke Vos maakte ik kennis met de Kerkbode die ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum verscheen en de liturgie van de dankdienst op 4 november 2009.

Aanstaande zondag, 3 november 2019, hopen we in en na de dienst stil te staan bij 50 jaar ‘De Schoof’. Boeiend en indrukwekkend is het om te lezen wat er bij de ingebruikname werd gezegd.

*“Stenen kunnen leven en tot ons spreken, bijv. door gebouwen van historische waarde. Het verband brengt ze tot leven. Ook deze moderne stenen van een gloednieuwe kerk spreken tot ons. Ze zijn gevoegd tot een heiligdom in een tijdperk dat na-christelijk wordt genoemd; samengevoegd tot eer van God”.*

Deze woorden sprak ds. J. Weernekers, Hervormd predikant te Vroomshoop in zijn feestpredicatie tijdens de eerste eredienst. De predikant verwees naar 1 Petrus 2: 4, 5

*“Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, <sup>5</sup>en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.*

*“Ook in Daarlerveen roepen deze stenen, dat wil zeggen de nieuwe kerk op tot opbouw van een nieuwe mensheid middenin een vastgelopen wereld, waarin God die kostbare hoeksteen Jezus Christus heeft gelegd.”*

In de Kerkbode uit 2009 valt veel te lezen over de geschiedenis van de

Protestantse gemeente ‘De Schoof’ en haar voorlopers. Die geschiedenis gaat verder terug dan 50 jaar geleden.

Wellicht dat de artikelen uit die Kerkbode nog eens voor een herdruk in aanmerking (kunnen) komen.

Wat ik er o.a. uit begrepen heb, is dat de naam ‘De Schoof’ eigenlijk nog van betrekkelijk jonge datum is. Deze naam werd door gemeenteleden voorgedragen. De uitleg hierbij luidt: ‘De korenaren samengebonden tot een schoof, verwachtende de oogst’.

Bij een jubileum kijken we terug. Dan is er veel dat ons met dankbaarheid vervult. Als vanzelf kijk je ook vooruit. Maar wie kan in de toekomst kijken? Meer nog dan vijftig jaar geleden kan, of moet, onze tijd na-christelijk worden genoemd. De daarmee samenhangende ontwikkelingen tekenen zich ook binnen de gemeente en in de kerkgang af. Dan is er weer die geveltekst uit Psalm 61: *“Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven,...”*. Deze tekst gaat verder met de woorden: *‘...veilig verscholen onder uw vleugels.*

In de kerk, in de eredienst mogen we de geborgenheid bij onze hemelse Vader ervaren, vanuit de kerk, vanuit de eredienst worden we geroepen herkenbare leerlingen en getuigen van de Here Jezus te zijn, aangevuurd door de Heilige Geest.

Dit huis, een herberg onderweg  
voor wie verdwaald in heg en steg  
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,  
een toevluchtsoord in de woestijn  
voor wie met olie en met wijn  
pijnlijke wonden liet verbinden,  
dit huis, waarin men smarten deelt,  
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is  
wiens zachte juk geen last meer is,  
dit huis is tot ons heil gegeven:  
een herberg voor wie moe en mat  
terzijde van het smalle pad  
struikelt en langer niet wil leven -  
plaats tegen de neerslachtigheid,  
een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd,  
dit gastenhuis voor jong en oud,  
ligt langs de weg als een oase;  
hier kan men putten: nieuwe kracht,  
hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen!  
Gezegend alwie binnengaat  
en hier zijn lasten liggen laat.

Dr. A. F. Troost - Zingende gezegend lied 213

*Ds. M. A. Bos*

**ZONDAG 3 NOVEMBER: 50 JARIG BESTAAN KERKGEBOUW**