

OVERDENKING

NIET OP WEG ZONDER LICHT - bij Bijbelzondag 2018

Lezen: Psalm 119: 49 - 56, 105 - 112

*Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.
(Psalm 119: 105)*

Zeker nu de zomer(tijd) ten einde loopt wordt ons van meerdere kanten geadviseerd niet zonder licht op weg te gaan. Je licht aandoen is belangrijk voor je veiligheid. Zonder licht op weg in de schemering, of avond, maakt je onzichtbaar voor anderen.

De psalmdichter van Psalm 119 dacht waarschijnlijk in de eerste plaats en overwegend aan het nut van licht onderweg voor jezelf. In een tijd zonder openbare verlichting, waarin bovendien de wegen lang niet altijd geplaveid, zelfs lang niet altijd gebaad waren, is licht op je pad, een lamp voor je voet, een uitkomst. Immers dan ontdek je sneller begaanbare wegen en kun je hinderlijke barricades of gevaarlijke punten ontwijken. Dan reis je sneller en veiliger.

Vanuit de dagelijkse praktijk trekt de psalmdichter als het ware een lijn naar zijn hele leven.

Ook voor zijn levensweg kan hij niet zonder licht. Gelukkig beschikt hij over licht. Het woord van de Here God is voor hem dat licht. Bij dat woord van de Here God denkt de psalmdichter met name aan de Thora. Thora vertalen wij nogal eens met 'wet'. In het woord Thora zit veel meer de betekenis van 'wegwijzer'. De Thora, de eerste vijf boeken van de Bijbel zijn voor hem een bron van licht. In de loop der eeuwen zijn voor het Joodse volk naast de Thora, ook de profetenboeken en de geschriften samen de Tenach gaan vormen. Dat is voor hen het Woord van God. Voor de christenen is dit het gedeelte uit de Bijbel, dat wij Oude Testament noemen. Samen met het Nieuwe Testament spreken wij over de Bijbel als het Woord van God.

Wij kunnen in ons land, in onze tijd beschikken over een uitgebreide variëteit aan Bijbelvertalingen en bijbeluitgaven. Een ongekende luxe! Helaas maakt de hoeveelheid vertalingen en uitgaven het er ook niet altijd gemakkelijker op. Toch is het een voorrecht om over een Bijbel in de eigen taal te kunnen beschikken. Lange tijd was dit ook in Nederland niet het geval. Elders in de wereld is dit nog (lang) niet het geval.

Bijbelgenootschappen verzetten veel werk in het vertalen en verspreiden van de Bijbel.

Sinds 1977 roept het Nederlands Bijbelgenootschap op eenmaal per jaar op een zondag extra aandacht te hebben voor het voorrecht over een Bijbel te (kunnen) beschikken: (Nationale) Bijbelzondag. In het verleden was dit een zondag in januari. Sinds de aanbidding van de Nieuwe Bijbelvertaling (op 27 oktober 2004) wordt Bijbelzondag op de laatste zondag van oktober gehouden. Dit jaar dus op zondag 28 oktober a.s.

Met de vele keuzemogelijkheden op Bijbelgebied die wij hebben, komt als het ware de vraag mee 'wat heb je daaraan?'. Of, 'wat doe je ermee?' De dichter van Psalm 119 was blij en dankbaar over het Woord van God. Met dat woord kon hij op weg. De God van dat Woord is nog steeds dezelfde. Zijn Woord klinkt ook in de actualiteit van 2018. Als christelijke gemeente weten van de komst van de Here Jezus Christus, waarvan de evangelist Johannes schrijft: "*Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.*"(Johannes 1: 14)

*Woord dat ons oproept om te leven,
woord van de Heer, dat leven geeft.*

*Licht dat aan ieder is gegeven
die in het spoor van Jezus leeft.*

*Dat woord wil licht zijn op de wegen
die mensen gaan - hun leven lang.*

*Dat woord komt telkens ons weer tegen,
houdt ons geloven aan de gang.*

(Uit: Geroepen om te zingen, 128)

Ds. M. A. Bos