

OVERDENKING

EEN GEBED UIT DE SYNAGOGE

² Keer terug, Israëel, naar de HEER, je God! Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. ³ Kom met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. Zeg tegen hem: 'Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden.
(Hosea 14: 2, 3)

Zondag 4 oktober a.s. is het Israëlzondag. Naar aanleiding daarvan geef ik u dit keer de tekst van een gebed uit de synagoge door.

Awienoe Malkenoe, Onze Vader, onze Koning.

Onze Vader, onze Koning, wij hebben tegenover u gezondigd.
Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen andere koning dan U.
Onze Vader, onze Koning, behandel ons mild ter wille van uw Naam.
Onze Vader, onze Koning, schenk ons een goed jaar.

Onze Vader, onze Koning, spaar ons voor harde maatregelen.
Onze Vader, onze Koning, spaar ons voor wie ons vijandig gezind zijn.
Onze Vader, onze Koning, spaar ons voor ziekten, oorlogsgeweld, honger, gevangenschap, ondergang, dat ze het uw kinderen niet treffen.
Onze Vader, onze Koning, bewerk genezing voor uw gemeente.

Onze Vader, onze Koning, wij willen ons naar u keren.
Onze Vader, onze Koning, vergeef ons en scheld ons onze schulden kwijt.
Onze Vader, onze Koning, wis onze zonden uit, verwijder ze, opdat ze u niet onder ogen komen.
Onze Vader, onze Koning, zet een streep door de bewijzen van onze schuld, verscheur in uw barmhartigheid wat daarover vastligt.

Onze Vader, onze Koning, bedenk dat wij slechts stof zijn.
Onze Vader, onze Koning, neem onze bede in u op, herinner u onze namen.

Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van een gelukkig leven.
Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van daden die hun

verdienste hebben.

Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van een redzaam leven.
Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van verlossing en hulp.
Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van vergeving en kwijtschelding.

Onze Vader, onze Koning, schenk ons uw hulp als een bloem die ontluikt.
Onze Vader, onze Koning, schenk uw volk Israëel de kracht te overleven.
Onze Vader, onze Koning, schenk uw Messias de kracht van verlossing.

Onze Vader, onze Koning, hoor onze stem, spaar ons, ontferm U over ons.

Onze Vader, onze Koning, hoor ons gebed, aanvaard ons smeken.
Onze Vader, onze Koning, stuur ons niet weg, laat ons u niet tevergeefs zoeken.

Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig en verhoor ons, ofschoon wij niet kunnen bogen op goede daden, maar behandel ons weldadig en liefderijk en help ons.

Overgenomen uit: 'Handreiking Israëlzondag', uitgave Protestantse Raad voor Kerk en Israëel

Ds. M. A. Bos