

## OVERDENKING

### Inspiratie

Hopelijk is iedereen die vakantie had in de afgelopen tijd helemaal uitgerust.

Goed om even andere dingen te doen. Goed om het hoofd wat 'leeg' (vacant) te maken, zodat er ruimte komt voor nieuwe dingen. Deze dagen zijn we weer naar school of aan het werk en dat is ook goed. We gaan met frisse moed verder waar we gebleven waren, of beginnen misschien aan iets heel nieuws. Opleidingen en verenigingen starten weer en het kerkenwerkseizoen dus ook. Daar kunnen wij inspiratie bij gebruiken: 'een geest van kracht, liefde en bezonnenheid' zoals Paulus schrijft aan zijn geliefde kind Timoteüs.

Timoteüs heeft de leiding over de eerste christelijke gemeente in Efeze. Het valt hem niet mee om op de voorgrond te staan. Door de omvang van zijn verantwoordelijkheden en allerlei kritiek is hij zijn bezieling een beetje kwijt. Hij heeft blijkbaar daardoor last van zijn maag gekregen, want Paulus raadt hem aan om eens een glaasje wijn te drinken - of water bij de wijn te doen. (1 Timoteüs 5:23)

Timoteüs moet zich niet uit het veld laten slaan, schrijft Paulus vaderlijk. Hij zal groeien in zijn opdracht. Hij heeft de gaven, de kennis, capaciteiten en bezieling om het evangelie door te geven en de gemeente op te bouwen. Hiervoor heeft de raad van oudsten hem zélf de zegen gegeven, dus: 'Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. (...) Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren.' (1 Timoteüs 4:11-16) Paulus wijst Timoteüs het doel van zijn opdracht: 'de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof'. (1 Timoteüs 1:5)

Timoteüs heeft dit oprechte geloof van huis uit meegekregen. Hij behoort tot de eerste generatie die een christelijke opvoeding kreeg. Zijn Joodse moeder Eunice en zijn grootmoeder Loïs hebben hem verteld over de God van Israël, de Schepper en Bevrijder, en vervolgens over Jezus 'die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie'. (2 Timoteüs 1:5, 10) Paulus noemt Eunice

en Loïs als voorbeeld van al degenen die op de achtergrond een belangrijk aandeel hebben in het leven van de gemeente.

De gemeente is een plek waar het goede dat aan ons is toevertrouwd wordt bewaard.

Dit is geen bewaren in de zin van conserveren, maar in de zin van doorgeven en overdragen, zodat iedere generatie er zelf mee verder kan. De gemeente biedt een plek waar wij ons geloof kunnen ontwikkelen en verdiepen, waar wij vragen mogen stellen, (h)erkenning, troost of hulp kunnen vinden of bieden.

De inspiratie daarvoor kunnen we vinden in de Bijbel, in liederen en muziek, in de schepping, in de persoonlijke verhalen van mensen met God. Maar ook in gewone maar wezenlijke gebeurtenissen van alledag - of nacht. Zoals in het gedicht 'Inspiratie' van Piet van der Bruggen:

Je voelt je duf en moedeloos,  
geen spoor van lust of heldere gedachten;  
alleen maar dommelen en eind'loos wachten.  
Je hoofd een lege doos.

En dan, zo plotseling en onverwacht:  
een vogel aangevlogen,  
die onbesuisd en opgetogen  
een lied zingt door de zomernacht.

En jij, herrezen en opnieuw geboren;  
een mens die opstaat en weer lacht.

(uit: Versjes over God, mensen en andere dieren)

*Lisette van Buuren*

