

OVERDENKING

Wat gaan we doen dit seizoen?

Lezen: I Korintiërs 3

Bij het aanbreken van een nieuw seizoen in het kerkelijk werk klinkt de vraag “Wat gaan we doen dit seizoen?” Voor het seizoen 2020/21 klinkt deze vraag anders. Immers ditmaal moeten we erover nadenken wat we kunnen en mogen gaan doen, gelet op de Coronamaatregelen. Net zoals in de samenleving er verschillende standpunten zijn met betrekking tot de voorgeschreven en/of geadviseerde maatregelen is dit in de kerk, plaatselijk en landelijk het geval. Daarom zijn er verschillen van gemeente tot gemeente, van kerk tot kerk. Voor onze eigen gemeente is de zoektocht die verband houdt met de vraag “Wat gaan we doen dit seizoen?” een uitdaging. Naar beste inzicht en aan de hand van ingewonnen advies zetten we stappen. Het lukt om in ieder geval 1 x op zondag een eredienst (in aangepaste vorm) te houden die tevens beluisterd (kerkomroep) en zelfs bekeken (YouTube) kan worden.

Zondag 20 september a.s. is startzondag. Helaas zijn er deze zondag geen verdere activiteiten mogelijk. Gelukkig komt er wel een startweek. Dan valt er heel veel te doen, zeker voor de jongeren van onze gemeente

Ook al zijn de mogelijkheden anders en zelfs minder, of starten activiteiten wellicht later, (de roeping van) de gemeente is niet veranderd.

Als kerk hebben we een taak in de wereld. Dit is een opdracht voor iedere dag. Daarbij biedt gewoonlijk het winterwerkseizoen ons, jong en oud, de gelegenheid tot extra toerusting, populair gezegd training, voor ons geloofswerk.

Alles wat er in de gemeente gedaan wordt is van belang. Daaraan herinnert Paulus ons in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Ieders werk is van belang, de één plant, een ander begiet. In de gemeente van Korinthe was een discussie ontstaan, wie belangrijker werk deed, en daarmee zelf belangrijker was. Paulus is daar snel klaar mee. In duidelijke bewoordingen schrijft hij:

⁷ Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. ⁸ Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloofd overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. ⁹ Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker.

Zo mogen wij ons zelf als gemeente zien: als de akker van God. Het is er de Here God om begonnen dat er iets gaat groeien en bloeien. Daartoe gebruikt hij het werk van mensen.

Dit bepaalt ons bij de grote verantwoordelijkheid die wij hebben als Kerk aan het werk. Tegelijkertijd behoedt ons dit voor grote krampachtigheid. Immers God alleen geeft de groei.

Wij mogen medewerkers zijn. Ook nu mogen we het van de Here God verwachten.

Met de komst, de weg en het werk van de Here Jezus Christus, heeft de kerk, de gemeente vaste grond onder de voeten, ook in roerige tijden. Daarop kunnen we bouwen. Ook in het seizoen 2020/21.

Helaas kunnen we het (nog) niet samen zingen, maar in Lied 971 staat het kerk/gemeente-zijn mooi verwoord.

Uitgangspunt is “God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw.”

En van daaruit worden we eraan herinnerd: “’t Zal om ons zelve gaan.”

1. Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.
2. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.

- 't Zal om ons zelve gaan.
3. De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Liedboek, Lied 971

Ds. M. A. Bos



EREDIENSTEN

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020

09.30 uur: **Startzondag**

Voorganger : Ds. M.A. Bos

Zondagsschool : Gerwin Evers en Dinette v.d. Stelt

Algemeen:

Collecten : Diaconie, Plaatselijk Jeugdwerk
 : Kerk, pastorale zorg
 : Kerk, algemeen kerkenwerk
 : Bussen bij de uitgang, zending

Bloemengroet : Dhr. W. v.d. Stelt, Brugstraat 18

Bezorging : Mevr. T. Huisman