

OVERDENKING

Missionair...!?

Lezen: Handelingen 21: 19 - 21

‘¹⁹ Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,..’(Matt.28: 19a).

De christelijke gemeente is een gemeente met een missie(=zending, opdracht). Over de missionaire gemeente is al heel wat gedacht, gezegd en geschreven. Onderstaand stukje trof mij, en geef ik graag aan u door:

Bang om missionair te zijn

Als een gemeente écht missionair wordt, zal dit betekenen dat állerlei mensen worden uitgenodigd en binnenkomen. Mensen met heel andere denkbeelden. Met een heel andere leefwijze. En vergéét het maar dat die denkbeelden en leefwijze één, twee, drie gelijk helemaal veranderen! Missionair worden betekent dat de aanblik van de gemeente verandert. Niet meer allemaal een beetje soortgelijke mensen, maar héél verschillend... Zijn ze (écht) welkom? Of zijn we er (eigenlijk) een beetje bang voor?

Om eerlijk te zijn - dat bang zijn herken ik wel. En ik denk dat ik er niet alleen in sta. Mensen waarschuwen er zelfs tegen ál te missionair te zijn; laten we liever zélf verdieping zoeken, in plaats van mensen uitnodigen. Ik proef een `anti-missionaire' tendens - ondanks het feit dat kerken te maken hebben met afkalving en leegloop (of misschien beter gezegd: afkalving en leegloop kómt ook door die anti-missionaire tendens!).

Met die bange houding zou het Evangelie nóóit ons kikkerlandje hebben bereikt. Die houding doet me denken aan de eerste christenen in Jeruzalem. Toen Paulus bij hen arriveerde vertelde hij enthousiast hoe God overal allerlei `heidene' had toegevoegd aan de gemeente. Door mensen als Paulus ging het Evangelie écht de wijde wereld in. Maar de reactie van de christenen te Jeruzalem was `zuinigjes'. [lees Handelingen 21 : 19 - 21] Ze zeggen: bij ons zijn er ook veel mensen gelovig geworden én ze ijveren voor de wet. Ofwel: ze doen ook hun

best om net zo als ons te leven. En vervolgens klinkt gelijk de kritische vraag aan Paulus: hoe zit dat bij jou?! We horen dat jij de mensen níet leert om te worden als wij (besnijdenis, leven volgens de wet)...

De vraag moet vandaag in de kerk hardop gesteld worden: in welk spoor willen we gaan als gemeente? In het spoor van Paulus, óf in het spoor van de christenen te Jeruzalem? Ik ben er vást van overtuigd dat we mét Paulus níet bang hoeven te zijn om volop het spoor van missionair gemeente zijn te kiezen!

ds. J. Slager,
predikant Rotterdam-IJsselmonde
www.izb.nl

De IZB helpt - vanuit de gereformeerde traditie - gemeenten en gemeenteleden om Christus bekend te maken, tot eer van God en heil van mensen.

Ds. M. A. Bos