

OVERDENKING

⁴Voeg u bij hem, bij de levende steen...

⁵en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken...

Lezen: 1 Petrus 2: 1 - 10

De uitdrukking 'Steengoed' wordt nog wel eens gebruikt met als betekenis 'heel erg goed'.

Kun je de Kerk 'steengoed' noemen?

Helaas vinden buitenstaanders, maar ook mensen binnen de Kerk vaak diverse aanleidingen om dit te ontkennen.

"De Kerk steengoed? Laat me niet lachen."

Op allerlei terreinen 'doet de Kerk het vandaag de dag niet zo goed'.

Voor velen heeft daarmee, of daarom, de relevantie/betekenis van de kerk afgenomen.

Er zijn er die zeggen: "De Kerk steengoed? Nou ja, het zijn wel een stelletje stenen die mensen van de Kerk, koel en onbeweeglijk bij elkaar."

Sommigen zien de Kerk nog slechts als een puinhoop.

Petrus heeft een andere opvatting, een andere overtuiging. Niet dat hij niet weet van problemen in de kerk. Ook hij kent de gebreken.

Petrus kent ook zichzelf, heeft zichzelf leren kennen.

En Hij kent de Here Jezus.

Zelf had hij ontdekt dat discipel van de Here Jezus zijn, niet meevalt.

Dan moet je geheel en al op Hem vertrouwen, en het niet van je zelf verwachten.

Petrus had dat weleens geprobeerd, de Here Jezus blijven volgen, toen deze gevangengenomen was.

Dat liep uit op een verloochening.

Maar de Here Jezus had Petrus niet afgeschreven en in ere hersteld.

De Here Jezus was voor Petrus de vaste grond onder zijn voeten.

Je moet toch ergens op bouwen.

Waar kun je als mens op bouwen?

Waar bouwen wij op?

Petrus tekent de Here Jezus als de levende steen, de hoeksteen.

Deze steen is plaats bepalend en maatgevend voor het hele bouwwerk.

Soms wordt deze aanduiding, hoeksteen, ook gebruikt voor de zogenaamde sluitsteen.

Dergelijke beeldspraak komen we ook tegen in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Psalm 118.

De Here Jezus wordt geen harde, koele steen genoemd, maar een Levende steen.

Dat is heel bijzonder.

Eigenlijk zijn dat woorden die je niet bij elkaar zou verwachten 'steen' en 'levende'.

Toch is deze Levende steen voor ons van levensbelang.

Wie deze steen heeft ontdekt die mag ook zelf een levende steen worden.

Dankzij deze hoeksteen, mogen wij tot leven komen,

Vanuit onszelf zijn wij van die levenloze, kille, harde stenen.

Door de Heilige Geest ontstaat er verbondenheid met de Here Jezus Christus.

Dan gaan wij meer en meer beantwoorden aan onze roeping.

Wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

Voor de bouw is iedere steen belangrijk.

Eigenlijk zijn er steeds meer stenen nodig.

De bouwvakvakantie zit erop. Letterlijk, maar kerkelijk gezien ook figuurlijk.

Een nieuw winterwerkseizoen staat voor de deur.

Bij het begin ervan klinkt: "Draag je steentje bij."

Dan wordt er niet in eerste instantie gevraagd naar onze geldelijke bijdrage.

Dan wordt er gevraagd naar onszelf, op de man, op de vrouw af.

⁵en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken...

Dit alles wel binnen het grote kader: ***⁴Voeg u bij hem, bij de levende steen...***

Iedereen is een bruikbare steen.

Zo blijkt de kerk 'steengoed', niet omdat wij er zoveel van maken, maar omdat de Here Jezus ons kan en wil gebruiken.

Dit bouwwerk, de Kerk, is Zijn levenswerk.

Hij zorgt voor een vast, stevig fundament.

Dankzij Hem is er nog steeds opbouw, ook in een tijd van afbraak.

Ds. M. A. Bos