

OVERDENKING

Psalm 34: 9

*“Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.”*

Deze woorden kwamen mij in gedachten rond de aanstaande Kerkproeverij.

De kerk proeven, kan dat? Dat is misschien uw eerste gedachte bij het woord Kerkproeverij. Bij proeverij denk je aan eten en drinken, maar aan de kerk? Toch is dat de gedachte achter de campagne die mensen uitnodigt om op zondag 10 september de drempel van de kerk over te stappen. De uitnodigende partij zijn kerkleden die in hun omgeving iemand zoeken om die zondag mee te nemen naar de kerk. Een buur, een kennis, een vriend die niet (meer) naar de kerk gaat, misschien u wel! En dat vanuit de gedachte om eens iemand mee te nemen naar een plek die voor haar of hem belangrijk is, in de hoop dat de ander er inspiratie opdoet.

Alle leden van onze gemeente ‘De Schoof’ worden van harte uitgenodigd om op zondag 10 september iemand mee te nemen naar de dienst. In dat weekend zetten kerken in het hele land de deuren open voor gasten in het kader van de landelijke campagne Kerkproeverij. Onze gemeente doet ook mee!

Kerkproeverij vormt de gelegenheid om iemand die je persoonlijk kent uit te nodigen. Wij zullen als gemeente een viering maken die goed te volgen is voor mensen die niet gewend zijn aan een kerkdienst en die aantrekkelijk is om mee te maken. Daar hebben we u bij nodig.

We kunnen er als kerk naar streven gastvrij en verwelkomend te zijn, maar als we geen uitnodiging doen aan mensen om ons heen, wie gaat er dan proeven van de gastvrijheid en liefde van God? Daarom aan u de vraag om iemand mee te nemen. Dat is natuurlijk best spannend. Denk dan ook goed na over wie u uitnodigt: een buur, een kennis of vriend die niet (meer) naar de kerk gaat en met wie u een relatie hebt, die u vertrouwt. Houd de uitnodiging vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.” En nodig hen persoonlijk

uit, niet via een briefje door de brievenbus. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.

Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday, een initiatief van Michael Harvey waar kerken wereldwijd aan deelnemen. Zie voor meer info www.kerkproeverij.nl

Als u/jij iemand wil uitnodigen kunt u/jij gebruiken van (voorbeelden van) uitnodigingen die te vinden zijn op <https://portal.eo.nl/kerkproeverij/downloads/uitnodigingen/#c5013>

Deze website is ook te vinden via www.kerkproeverij.nl



kerkproeverij

Ds. M. A. Bos

=====

De nieuwe dag

De nieuwe dag

*Toch zal de zon weer gaan schijnen
het licht weer gloren aan de kim
de wolken zullen gaan verdwijnen
alles wordt anders
een nieuw begin.*

*De vogels zul je weer horen zingen
de lach van een kind vervult je hart
de regen zal je niet meer deren
de storm slechts een windvlaag in de nacht.
Hoop zal je moed geven in bange dagen
Jezus de kracht van jouw bestaan
Hij zal je dragen alle dagen
de nieuwe dag breekt weldra aan.*