

## OVERDENKING

### 16 Miljoen bondscoaches

Nu ik dit schrijf, moet het EK nog beginnen. Nu u dit leest, heeft Oranje waarschijnlijk al 2 wedstrijden gespeeld. En zal inmiddels aardig duidelijk zijn geworden hoe we ervoor staan...

Wat me opvalt bij de voorbereiding op het EK is dat iedereen er een mening over heeft. In die zin: er zijn 16 miljoen bondscoaches, die allemaal mee willen praten. Op dit moment (maar morgen kan het weer anders zijn...) gaat de discussie minstens over 4 dingen:

1. De spits. Robin van Persie of Klaas Jan Huntelaar? De bondscoach lijkt te kiezen voor Van Persie. Huntelaar is boos en teleurgesteld. Vindt dat hij geen eerlijke kans heeft gehad. En het volk ziet ze het liefst allebei in actie. De topscoorder van Engeland en de topscoorder van Duitsland, samen voorin. Als we ze er dan niet achter elkaar inleggen...
2. De vleugels. De bondscoach lijkt te kiezen voor Ibrahim Afellay op links en Arjen Robben op rechts. Maar volgens een aantal voetbalprofessoren is dat precies verkeerd om. Robben zou een echte linksbuiten zijn en Afellay zou vanaf links weliswaar leuke dingen hebben gedaan, maar nog geen enkele goeie voorzet hebben gegeven.
3. Het middenveld. De bondscoach lijkt te kiezen voor een verdedigend blok, met Nigel de Jong en Mark van Bommel. Daarmee zou hij - volgens sommigen - een extra zekerheid in willen bouwen, voor een minder solide verdediging. Mannen als Marco van Basten en Ruud Gullit zien liever meer 'voetbal' op het middenveld, en pleiten voor iemand als Rafaël van der Vaart. Die wordt nu 'opgeofferd', lijkt het.
4. De linksback. Sinds het geblesseerd uitvallen van Erik Pieters is dit een 'zwakke plek'. Wie moet daar spelen? Wie heeft eigenlijk de voorkeur van de bondscoach? Dat lijkt de jonge, onervaren Jetro Willems. Of wordt het toch Stijn Schaars? Wilfred Bouma heeft ook gesolliciteerd. En sommigen vragen zich hardop af waarom Van

Marwijk Urby Emanuëlson eigenlijk niet mee heeft genomen. Of Vurnon Anita. Waren dat geen betere opties geweest?

Het leuke, van voetbal. Iedereen denkt dat hij of zij er verstand van heeft. Iedereen heeft de behoefte de ander van zijn of haar mening te overtuigen. Terwijl dat natuurlijk helemaal geen zin heeft. Er is er uiteindelijk maar één die erover gaat. En dat is de bondscoach. Die beslist.

Ik dacht: zou dat nou alleen zo zijn bij voetbal? Misschien geldt het wel voor veel meer. Misschien is het zelfs wel het levensgevoel, van deze tijd. Over alle dingen hebben we onze eigen mening. En daar moet vooral ook ruimte voor zijn. We willen vrijheid, om onze eigen dingen te denken, onze eigen dingen te doen. We hebben een hekel aan 'macht', mensen die 'boven' ons staan. Die staan ons in onze vrijheidsdrang alleen maar in de weg...

Volgens mij verklaart dat ook dat veel mensen vandaag de dag zo'n moeite hebben met de kerk en de bijbel. De kerk als een instituut dat je vertelt wat je moet doen? De bijbel als een gezaghebbend boek dat je de weg wijst? Kom nou, dat bepaal ik zelf wel. En zelfs als we wel naar de kerk gaan en uit de bijbel lezen. Ook dan kunnen we de dingen die we daar horen heel makkelijk naast ons neerleggen. Als het allemaal niet overeenkomt met wat we zelf vinden. Dan zijn we het er niet mee eens. 'Ik weet het beter.' Zo iets.

En ten diepste gaat het niet om de kerk, of de bijbel. Het gaat om de Persoon die daar achter zit. De moderne mens heeft moeite *met God*. De moderne mens wil zich niet laten *gezeggen* door God. Misschien moet je zelfs zeggen: de moderne mens wil ten diepste *zelf god* zijn. Wil het ten diepste *voor het zeggen* hebben. Of zou dat bij nader inzien iets zijn van alle tijden?

Het verschil, tussen Bert van Marwijk en - met eerbied gesproken - de grote Bondscoach. Bert van Marwijk kan zich inderdaad vergissen. De Here God niet. Des te meer reden om toch maar naar Hem te luisteren en maar gewoon te doen wat Hij in zijn Woord van ons vraagt!

*Ds. K.A. Hazeleger*