

OVERDENKING

Reistijd

De vakantietijd breekt weer aan. Tijd om even iets anders te doen en te genieten van rust, tijd om lekker lui (?) thuis te blijven of om op reis te gaan in Nederland of verder weg.

Even een andere omgeving, waar we al eens eerder zijn geweest of juist nog nooit. Voor ons plezier, vanwege het landschap of de bezienswaardigheden, de mensen of het eten.

Reizen is interessant, ontspannend en inspannend tegelijk. Spannend ook door al het andere en nieuwe. Helemaal voor alle mensen die noodgedwongen op weg zijn of op de vlucht of op zoek naar een nieuw bestaan. Je weet niet wat je echt te wachten staat of waar je precies terecht komt en er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan onderweg.

De reizigers in de bijbel zijn zich hier heel goed van bewust, maar ze gaan toch, want ze gaan nooit alleen. God gaat mee, onder andere met Abraham naar het beloofde land, met Israël door de woestijn, met Elia op de vlucht, met Jozef en Maria naar Betlehem en Egypte, met Jezus op zijn omzwervingen, met de apostelen op hun zendingsreizen. God gaat met zijn mensen mee naar alle plaatsen en onder alle omstandigheden. Hierover wordt telkens weer verteld en gezongen. Psalm 121 geldt als dé reispsalm:

¹Ik sla mijn ogen op naar de bergen.

Van waar komt mijn hulp?

*²Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.*

*³Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.*

*⁴Nee, Hij sluimert niet,
Hij slaapt niet,*

de wachter van Israël.

*⁵De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:*

*⁶overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.*

⁷De HEER behoedt je voor alle kwaad,

*Hij waakt over je leven,
⁸de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.*

Dit is een pelgrimslied in tweespraak. Iemand zegt vol vertrouwen: 'Ik kijk omhoog - daar is de Heer' en iemand anders bevestigt dat: 'De Heer beschermt je.' En al is een pelgrimsreis wel iets anders dan een vakantiereis, de toezegging is hetzelfde: God is er. En als we thuis blijven en gewoon aan het werk zijn natuurlijk ook!

Gie Laenen schreef dit gebed voor op reis, bij Psalm 121:

Open mijn ogen,

zet m'n oren wijd open,

nu ik langs de wegen ga.

Want heel de wereld is uw huis.

Het bekende verlaat ik.

Het veilige laat ik achter.

Maar waar ik ook zal gaan,

U blijft mijn reisgezel.

De schoonheid van de zee.

De heerlijkheid van de hoge bergen.

Overal waar mensen in steden samenwonen,

woont U bij hen.

Verlaat mij niet.

Bescherm degenen die ik achterlaat

en maak mijn ziel gevoelig

voor uw schoonheid die ik ontmoeten zal.

Waar ik ook ga,

laat mij altijd in uw armen lopen.

Lisette van Buuren