

OVERDENKING

Er is altijd iemand bij je.

Lezen: Deuteronomium 31:8

Het kan moeilijk zijn in je leven. Je zal maar gebukt gaan onder zorgen, je geen raad weten met de volgende dag, ernstig ziek zijn, stuk gaan van verdriet, zo ontzettend eenzaam zijn, bang zijn voor de toekomst, enz. enz. Bovenstaande tekst uit Deuteronomium wordt door Mozes uitgesproken tegen Jozua, op een heel spannend moment. Jozua moet de leiding gaan nemen, hij moet het volk Israël het beloofde land binnen leiden. Hoe moet hij dat gaan doen? Zal het volk naar hem luisteren? Wat zal hij voor obstakels tegenkomen? Hoe zal het daar zijn? Waar komen ze terecht? Het is een hele onderneming. En het is niet gek als onzekerheid en angst, bezorgdheid en vragen zich opdringen. Het is geen eenvoudige situatie. Zeker niet als we bedenken dat men niet de beschikking had over weerbericht, navigatie, zeer recente nieuwsberichten enz. Het was een sprong in het duister.

Maar Mozes bemoedigt Jozua. De Heer gaat voor je uit. Hij helpt je. Hij laat je geen moment in de steek. Wees dus niet bang. Laat je niet ontmoedigen. God heeft beloofd dat jullie er zullen komen.

Voor onze levenswegen geldt een beetje hetzelfde. We weten veel. We kunnen veel. Maar er is ook heel veel wat we niet weten, en wat we niet kunnen. We proberen veel in eigen hand te nemen, maar uiteindelijk loopt het vaak anders.

Wij weten ook niet wat we tegenkomen op onze weg. En zolang alles zijn gangetje gaat, of zelfs heel goed en fijn gaat, denken we misschien niet altijd verder. Maar helaas duiken er in ieder mensenleven situaties op, die zorgen, onzekerheid, angst of verdriet geven.

En je hebt van die momenten, dat je overweldigd wordt door de grote hoeveelheid ellende, dichtbij en ver weg. Ook in onze eigen gemeente is nogal wat zorg en leed. Soms weten mensen dat van elkaar, soms ook niet. Dan is het verborgen. Soms al jaren.

En wat is het dan geweldig als we elkaar mogen troosten en bemoedigen. Dat we tegen elkaar mogen zeggen: hoe dan ook, wat dan ook, God is erbij. Hij is ook bij ons, of juist bij ons in onze verlatenheid, in onze eenzaamheid, in ons grenzeloze verdriet, in onze angst voor de toekomst.

Ja, Hij gaat voor ons uit. Hij kent de weg, met alle obstakels en ravijnen. In Jezus Christus heeft Hij zelfs ons leven gedeeld. Hij kent ons verdriet, onze pijn, onze vragen. Hij wil ons er doorheen leiden.

Hij laat ons niet aan ons lot over. Ook in donkere dalen, of op nauwelijks begaanbare wegen, is Hij er.

De obstakels zijn er. Maar Hij is er ook.

Het kan gigantisch moeilijk zijn om dat te geloven of te blijven geloven. Soms zakt de moed je in de schoenen. Waar is God? En dan is het mooi als een broeder of zuster - we zijn toch kinderen van één Vader- je kan herinneren aan de belofte van Gods trouw. De ene keer zal je bemoedigd moeten worden, de andere keer kun jij weer iemand bemoedigen.

Want al zien we het niet altijd en kunnen we het niet altijd geloven, God is de Getrouwe. Hij breekt zijn belofte niet. Hij kent onze angst en onze verlatenheid. En Hij is erbij. In het Oude Testament openbaart de Here God Zich met Zijn Naam: Ik ben, Ik zal er zijn. In het Nieuwe Testament krijgt Jezus de naam Immanuël: God met ons. Dat is Zijn belofte. Hij is bij je als de zon schijnt, maar zeker ook in de storm; als je pad over rozen gaat, maar zeker ook als je door een donker dal loopt, of over een rotsachtig pad.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Liedboek, Lied 416

J.C. Bos-van der Steeg