

OVERDENKING

24 Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. 25 Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 26 Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. 27 Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

I Korintiërs 9: 24 - 27(N.B.V.)

Gaan voor Go(u)d!?

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de Olympische spelen 2016 nog maar net afgesloten. Ook dit keer was “Gaan voor goud” een vaak gebezigde uitdrukking. Ondanks het motto van de Spelen: “meedoen is belangrijker dan winnen”, geldt voor veel sporters dat zij gaan voor de hoogste Olympische medaille. Ze hebben er jaren voor getraind. Sommigen zagen hun inspanningen bekroond. Anderen, tot hun grote teleurstelling, grepen naast de medailles. Een enkele keer werd een sporter zelfs gediskwalificeerd of teruggetrokken uit de wedstrijd.

De apostel Paulus geeft er blijk van, dat hij goed op de hoogte was van hoe het er in de sport aan toeging en nog steeds toegaat. Onze Olympische Spelen hebben hun oorsprong in het Oude Griekenland.

Wanneer Paulus schrijft aan de gemeente te Korinthe, in Griekenland, dan bedient hij zich van herkenbare voorbeelden uit de sport. Slechts één atleet wint goud. Een vuistvechter scoort, wanneer hij rake klappen uitdeelt. Paulus brengt deze voorbeelden over naar het geloof. In de sport gaat het om tijdelijke, vergankelijke roem. In het geloof gaat het om het onvergankelijke.

Met het oog daarop moedigt Paulus ons aan om te leren van de sporter. Voor het geloof verwijst Paulus naar het voorbeeld van een wedstrijd. Hij spoort gelovigen aan, om niet te geloven met een houding van “ik heb niets te verliezen, laat ik het maar eens proberen”. Integendeel de overtuiging van een gelovige, van een christen mag zijn: “we hebben veel te winnen, daar mogen we alles op alles voor zetten”. Omdat we

weten van de overwinning van de Here Jezus Christus. Als navolgers van Hem mogen we delen in Zijn overwinning. Juist daarom past ons die houding van inzet als bij een wedstrijd. Wanneer Paulus spreekt over beheersing, zelfbeheersing, dan doelt hij daarmee op het gevecht tegen onze menselijke zondige neigingen. Dat is de strijd van het geloof. Daarom: gaan voor goud! Of toch niet? Nee ons eigenlijke doel is: gaan voor God! Leven, strijden tot Zijn eer. Gaan voor God, omdat Hij Zelf in de komst de weg en het werk van Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, tot het uiterste voor ons is gegaan. Dankzij Hem, onze Heer en Heiland, zijn wij meer dan overwinnaars. Is onze prijs waardevoller en kostbaarder dan vergankelijk goud!

Ds. M. A. Bos

=====

DE WEDLOOP

*In de wedloop van het leven loopt iedereen z'n eigen race,
't is een kwestie van dood of leven je wint of je bent er geweest.*

*Je hoeft hem niet alleen te lopen de Heer gaat aan je zij,
van de start tot aan de finish is Hij er steeds bij.*

*Hij is je trainer en verzorger bemoedigt, houd je op de been,
spoort je aan en wijst de weg Hij laat je nooit alleen.*

*Als je halverwege stuk bent en niet verder kan,
als je het maar op wilt geven want je bent zo vreselijk bang...*

*Kijk dan maar eens naast je besef eens wie daar loopt,
't is jouw Heer, jouw Vriend en Meester die zo vast in jou gelooft.*

*Zijn leven heeft Hij eens gegeven zodat jij de eindstreep haalt,
daar mag je vast op vertrouwen de overwinning heeft Hij voor je behaald.*