

## OVERDENKING

### Het grote sleutelspel

*“Ik sta voor de deur en klopf aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” Openbaring 3:20*

Eindelijk! Als gezin hebben we - in verschillende, de jaren door wat groeiende samenstellingen - al heel wat keren meegedaan met een spel van de kerk. Nog nooit hadden we gewonnen. Maar nu, met Hemelvaart. Het grote sleutelspel. Eindelijk is het gelukt. Gezin Hazeleger won de eerste prijs!

Het is ingewikkeld om uit te leggen hoe het spel precies ging. Maar het kwam ongeveer hierop neer. In een nederige achtertuin aan de Stouwegeweg waren 5 vlaggetjes verstoppt. Bij elk vlaggetje hingen briefjes met vragen. De antwoorden op al die vragen leidden uiteindelijk via wat tellen en rekenen tot de oplossing van het spel. Die oplossing was een Bijbeltekst. En wie die tekst als eerste had gevonden, had gewonnen. Wij dus!

Het succes van ons gezin in dit spel hadden we te danken aan verschillende dingen. Om te beginnen: de eindsprint van Albert, die ervoor zorgde dat we echt (verreweg...) als eerste onze oplossing inleverden bij speelleider Roelof Hekman. Vervolgens: de speurzijn van Albert en Jonatan samen, die fanatiek alle vlaggetjes hadden gezocht en gevonden. Ongetwijfeld speelde ook mee de Bijbelkennis van vader Hazeleger, die alle vragen vrij snel uit het hoofd wist te beantwoorden. En moeder Hazeleger, vraagt u nu natuurlijk? Had die ook nog een taak in het geheel? Nou, misschien wel de belangrijkste. Zij hield dochter Loïs in de gaten, zodat die niet te ver van de rest afdwaalde of in de sloot terecht kwam. Moeder Hazeleger heeft zelf volgens mij geen vraag gezien, laat staan beantwoord - maar aan haar hadden vader en zonen het wel te danken dat zij zich onbekommerd op het bloedstollend spannende spel konden storten. Kortom: wat een teamwork!

Maar nu natuurlijk het belangrijkste. Wat was nou de oplossing?

Het leuke van het spel was, dat een ‘foute’ oplossing ook wel eens heel ‘goed’ voor je kon zijn. Immers: elk team kwam uit op een Bijbeltekst. En ook als die tekst niet de tekst was die werd bedoeld, kon die nog wel heel inspirerend zijn...

Maar, de juiste Bijbeltekst waar je op kwam als je de vragen goed had beantwoord en vervolgens goed had geteld en gerekend, was de tekst hierboven. Openbaring 3:20. Jezus die zegt dat Hij aan de deur staat en binnengelaten wil worden.

Een passende tekst. Om te beginnen natuurlijk: als oplossing voor het grote sleutelspel. “Draai de sleutel om, haal de deur van het slot, en laat Me binnen,” zegt Jezus.

Maar: het is ook een passende tekst in deze tijd van het kerkelijk jaar. De christelijke feesten hebben we dit kerkelijk jaar allemaal weer gehad. Steeds weer ging het over de Here Jezus. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart. We stonden stil, bij wat Hij allemaal deed, wat er met Hem gebeurde. Nu klinkt voor ons de vraag: en wat doe je daar nou mee? Hij vraagt zelf: wat doe je met Mij? Mag ik ook echt binnen komen, in je leven? Mag ik een heel speciaal plekje hebben, in je hart? “Draai de sleutel om, en laat Me binnen...”

En het laatste feest dat we hebben gevierd, Pinksteren? Past het daar ook bij? Ik denk het zeker. In Openbaring 3 is het de Here Jezus die het zegt. Maar: het zouden ook heel goed woorden van de Heilige Geest kunnen zijn. Die wil graag toegang, tot ons hart, tot ons leven. En dan geldt: het is aan ons om de sleutel wel of niet om te draaien. De vraag waar het op aankomt: staan we open, voor de invloed van de Geest van Pinksteren? Natuurlijk, ergens geldt: de Geest komt als de wind, en niemand weet hoe dat precies gaat. We beschikken niet over de wind! Tegelijk: we kunnen de Geest wel belemmeren. Tegenhouden. De boodschap, zo na Pinksteren: doe dat dus niet! Concreet: zorg dat je verlangt, naar meer van God, in je leven. Zeg “nee” tegen dingen die daar niet bij passen. Bid. Op die manier draai je de sleutel om, zet je de deur open. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze willen niets liever!

*Aan de deur van 's harten woning  
klopt des hemels Bruidegom:  
'Op, ontwaak, de nacht is om.  
Buiten wacht uw Heer en Koning:  
kom, mijn bruid, die ik bemin,  
doe mij open, laat mij in!  
(Liedboek Gezang 295:1)*

Ds. K.A. Hazeleger