

OVERDENKING

Shoppen en geloven

Het onderwerp 'secularisatie' houdt mij altijd erg bezig. Het wordt vaak omschreven als ontkerkelijking, maar dat is niet helemaal juist. Secularisatie is dat God steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Dan kan een trouwe kerkganger opeens meer gesecculariseerd zijn dan je zou denken - en iemand die nooit naar de kerk gaat juist minder...

Pas las ik een nieuw boekje over secularisatie, 'Shoppen in Advent', van Herman Paul. De schrijver probeert de secularisatie te doorgronden. Hij gebruikt daarvoor het beeld van 'shoppen'. Dat staat voor verlangen naar de dingen van het hier en nu. Verlangen dat ook onmiddellijk vervuld moet worden. 'Ik wil die nieuwe mobiele telefoon - en ik wil hem nu!'

Tegenover 'shoppen' plaatst hij het beeld van 'Advent'. Dat staat voor de toekomst van God. Als gelovigen zien we daarnaar uit.

Het punt is alleen: ook ik als gelovige heb mijn verlangens naar de dingen van het hier en nu. Wie is er niet gevoelig voor iets als status, rijkdom en gezondheid?

Hoe komt het dan, dat de één toch blijft geloven, en de ander niet? Herman Paul heeft het over meerdere 'zelden'. We denken allemaal dat we gewoon één persoon zijn. Maar: op kantoor of in je vriendengroep ben je (deels) iemand anders dan thuis, of in de kerk. Op de camping ben je (deels) iemand anders dan op bezoek bij je schoonouders. Wie we zijn, wordt mede beïnvloed door (de mensen in) onze omgeving.

Concreet, toegepast op het onderwerp secularisatie: bij je verlangen naar de dingen van het hier en nu hoort een 'shoppend zelf'. Bij je verlangen naar de toekomst van God hoort een 'christelijk zelf'. Bij mensen bij wie God naar de achtergrond is verdwenen, is het 'shoppend zelf' belangrijker geworden dan het 'christelijk zelf'. Dat is secularisatie.

Ik vind het een hele interessante analyse. Herkenbaar, ook. Secularisatie is niet iets van 'wij - zij'. De 'seculariserende krachten' trekken aan ons allemaal. Concreet: ook ik ontleen mijn identiteit deels aan de kleding die ik koop.

Het is goed om je daarvan bewust te zijn. En: om ook ruimte te bieden aan 'deseculariserende krachten'. Krachten die het verlangen voeden naar de grote toekomst van God. Daarvoor is bijvoorbeeld de liturgie belangrijk. Bij alle beperkingen van deze tijd: laten we daaraan deel blijven nemen. Daarvoor is ook de 'geloofsgemeenschap' belangrijk. Juist ook omdat wie we zijn mede wordt bepaald door de mensen met wie we omgaan. Laten we de contacten met mede-gelovigen koesteren! En misschien is juist de zomerperiode wel heel geschikt om die 'deseculariserende krachten' te versterken. De zomerperiode. Tijd van onthaasting, bezinning. Wat is nu echt belangrijk in het leven? Heeft de coronacrisis niet laten zien dat de dingen van het hier en nu maar betrekkelijk zijn? Gaat het uiteindelijk niet om de dingen van de eeuwigheid van God? Goed om juist in de zomerperiode die dingen te overdenken. Daarvoor een goed boek mee te nemen op vakantie. Daarom te blijven bidden. 'Kom, Heilige Geest, bewaar me ervoor dat ik op zou gaan in het hier en nu. Help me uit te blijven zien naar de wederkomst van Jezus.'

Ds. Karel Hazeleger
Ommen



EREDIENSTEN

ZONDAG 5 JULI 2020

09.30 uur:

PROEFDIENST VOOR KERKENRAADSLEDEN EN HUN GEZIN. (ZIE INFO ELDERS IN HET KERKBLAD)

De eredienst is wel normaal te beluisteren via Kerkomroep <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10683> en ook via youtube. www.youtube.nl en zoek op de Schoof Daarlerveen

Bloemengroet : Mevr. M. v.d. Velde-Nijmeijer, Nieuwstraat 42
Bezorging : Mevr. S. Tempert