

OVERDENKING

Jesaja 55: 1 - 3

“Geen water!?”

Iedere keer opnieuw vind ik het een hele klus om een meditatie voor ons kerkblad op papier te krijgen. Graag wil ik vanuit de Bijbel bij iets actueels aansluiten. Maar wat vandaag actueel is, is morgen alweer oud, en soms achterhaald. Bovendien: wie leest deze woorden, op welk moment en in welke omstandigheden?

Mijn keuze voor Jesaja 55 is toch enigszins bepaald door de actualiteit.

Wanneer ik mijn bijdrage voor het kerkblad schrijf beleven we warme dagen in ons land. Al een aantal dagen is het (zeer) warm en droog.

Van het waterbedrijf Vitens kwam er een bericht, waarin onder andere te lezen staat:

De huidige droogte, warmte en economische groei in Nederland leidt tot een sterk verhoogde watervraag. Momenteel levert Vitens gemiddeld meer dan een miljard liter per dag en dat is een record. Vitens neemt daarom extra maatregelen om de watertoevoer op peil te houden. Als deze ongebruikelijke warmte en droogte aanhoudt hebben we ook uw hulp nodig om te voorkomen dat er in de ochtend en avond een lagere waterdruk en mogelijk ook bruin water ontstaat. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid, dus u kunt het gewoon drinken.

Dan zou het zomaar op een moment anders kunnen gaan dan wij gewend zijn met het water uit de kraan. Dat kan lastig zijn, want wij weten niet beter; bij ons komt er op elk gewenst moment water uit de kraan. Wij zijn vertrouwd geraakt met het gezegde: ‘De kraan is geduldig!’. Met andere woorden: Er is altijd water!

Goed beschouwd is dit één van de verworvenheden van de moderne tijd. Ons waterleidingnet in Nederland kwam zo’n 100 jaar geleden gereed. In 1854 was Amsterdam de eerste stad met een waterleidingnet. Den Helder volgde als tweede stad.

Daarvoor was er een heel andere situatie.

In de tijd van de profeet Jesaja was dat in Israël heel duidelijk ook het geval. Een waterleidingnet waarop alle huizen waren aangesloten bestond niet. De gewone mensen waren aangewezen op bronwater. Nu was een bron niet altijd in de directe omgeving. In het algemeen was water een schaars artikel, en daardoor een kostbaar goed.

Om te voorzien in de waterbehoefte van de mensen kwam met regelmaat de waterverkoper.

Bij de bron vulde de waterverkoper zakken vol water. Met behulp van ezels transporteerde hij dit water naar de mensen in de dorpen. Daar verkocht hij het water.

‘Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft’, zo prijst de waterkoopman het water aan.

Die woorden, afkomstig uit het alledaagse straatbeeld, horen we ook klinken in Jesaja 55.

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.

Hoe verrassend luidt dan het vervolg uit Jesaja 55: ‘Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.

Deze koopman geeft zijn koopwaar voor niets weg. Je kunt het zomaar gratis krijgen. Een vreemde zaak. Wie is die koopman? Dat is de Here God Zelf. En iedereen mag bij Hem klant zijn en blijven.

Want dit is geen eenmalige aanbieding, geen tijdelijke actie.

Met dit beeld van de waterkoper wordt ons onder de aandacht gebracht waar het om gaat in de relatie met de Here God. We horen wat de Here God ons te bieden heeft. En we horen hoe de Here God het ons aanbiedt.

Water is een eerste levensbehoefte.

Even geen water is lastig. Voortdurend watergebrek kan levensbedreigend worden.

De Here God schenkt ons het water, want Hij gunt ons het leven.

Heel vloeiend loopt het beeld over van water naar wijn en melk.

Wijn en melk zijn gelegenheidsdranken. Wijn en melk werden bij feesten gedronken.

Hoe krijg je deel aan dit water en deze wijn en melk?

‘Luister aandachtig naar mij’ en ‘Leen mij je oor’ spreekt de Here. Dus: door te luisteren naar Gods Woord.

Zo mag een meditatie even een moment van verfrissing onderweg zijn. Onze dorst wordt geleest. Na het rijke aanbod van Gods kant, klinkt de ernstige oproep tot ons:

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?

Dit kan ons helpen om opnieuw de richting van ons leven te vinden en de weg achter de Here Jezus te gaan.

Hij heeft gezegd: ‘...wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ (Joh. 4: 14)

Daarom: Geen water!? - Er is water in overvloed.

En het is nog gratis ook, voor alle dorstige mensen.

Ds. M. A. Bos