

OVERDENKING

Gedachten rond de vakantie

*“Lucht en leegte, zegt Prediker,
lucht en leegte, alles is leegte.”
Prediker 1:2*

De vakantie staat voor de deur. Veel mensen zijn er aan toe. Na een periode van hard werken. Na een periode vol zorgen, om je gezondheid, je gezin. Even een paar weken eruit. Even een paar weken rust. Heerlijk.

De vakantie is ook een tijd om eens op andere gedachten te komen. Je neemt wat afstand, van de dingen die je normaal zo in beslag nemen. En van een afstandje zie je de dingen anders. Van een afstandje zie je de dingen beter.

Prediker kijkt ook met een zekere afstand naar de dingen om hem heen. Hij onderzoekt wat nou echt waarde heeft. Zijn conclusie, die als een rode draad door zijn boekje loopt: dat is niet zo bijster veel. “Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte.”

Misschien dat de vakantie wel bij uitstek een periode is om dat ook zelf te gaan zien. De dingen waar je altijd zo druk mee bent. Je werk, je carrière, je sport, je hobby. Zijn die eigenlijk wel zo belangrijk? Zijn die alle inspanningen die je daarvoor doet eigenlijk wel waard? Met de woorden van Prediker 1:3: “Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwogen onder de zon?”

Dat roept natuurlijk wel gelijk een volgende vraag op. Als die dingen die je normaal zo in beslag nemen, bij nader inzien toch niet zo belangrijk blijken te zijn. Waar zoek je het dan wel? Wat heeft dan wel waarde?

Prediker noemt zelf een paar interessante dingen.

- Hoofdstuk 4:7-12. Uitlopend op die bekende woorden over een drievoudig snoer dat niet snel wordt verbroken - in een oudere vertaling dan. **Relaties** zijn belangrijk! Dat je niet alleen bent, maar samen. Daar heb je wat aan! En is dat niet heel herkenbaar? Wat kun je eenzaam zijn, als je alleen bent. Wat kan het je goed doen als je samen bent. Tegelijk zit daar dan een oproep in: wees zuinig op je relaties! Je partner, je gezin, je familie, je vrienden en kennissen.

Ze belichamen iets dat de alledaagse sleur te boven gaat. Investeer daar dan ook in. Niet alleen in vakantietijd...

- Of: hoofdstuk 9:7-9. En dat soort gedachten komen in Prediker in verschillende variaties vaker terug. **Genieten** is belangrijk! Zijn we daar vaak niet veel te druk voor? Of: te streng, voor onszelf? Het mag! De Here God heeft ons het leven gegeven. Zouden we daar dan niet van mogen genieten? Als we gezond zijn. Als we samen zijn. Als we financieel geen gebrek hebben. Geniet ervan! Geniet ervan - als een dankbaar mens. “Tel uw zegeningen één voor één”, ELB 327a.
- Tenslotte: hoofdstuk 12:12-14. Dat mag je toch wel de conclusie van het hele boek noemen. Alles is “lucht en leegte”. Maar wat in dat luchtige en lege bestaan echt waarde heeft is dit: **“heb ontzag voor God en leef zijn geboden na.”** God hooghouden. Hem liefhebben en eren. Van daaruit leven. Dat heeft waarde. Eeuwigheidswaarde. En dat is iets om je juist in vakantietijd weer te realiseren. “Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan”, ELB 396.

Vakantietijd.

Ik realiseer me heel goed: er zullen ook mensen zijn die niet weggaan. Omdat er dit jaar geen geld voor is. Omdat de gezondheid het niet toelaat. Of om nog weer andere redenen.

Ik kan me voorstellen: dan is het moeilijk om even afstand te nemen, van je normale leven. Het normale leven gaat gewoon door!

Tegelijk: ik hoop dat het ook dan wel goed is om deze woorden te horen. “Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte.” Dat kan je dan alleen maar beamen. Je weet uit eigen ervaring: het bestaan is moeizaam. Soms zelfs: ogenschijnlijk zinloos. Maar dan. Het boekje Prediker staat in de bijbel. En die bijbel vertelt over de liefde van God. Daar mag ik me aan optrekken in een bestaan waarin zelfs vakantie niet meer mogelijk is. Er is meer dan dit moeizame leven alleen. De Here Jezus heeft ons *in* dit moeizame leven opgezocht. En dat geeft het aardse leven een hemelse glans. In welke situatie we ons ook bevinden. Ik hoop dat we komende zomer op z’n tijd iets van die hemelse glans mogen ontdekken.

Ds. K.A. Hazeleger