

OVERDENKING

DE WERELD ALS BOEKENKAST

Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. (Johannes 21:25)

Johannes is aan het einde van zijn evangelie. Het tweede einde. Immers: in Johannes 20:30-31 had hij ook al - op het eerste gezicht - afrondende woorden geschreven. Toen was er dus toch nog een hoofdstuk achteraan gekomen. Maar nu is het echt klaar. Johannes zet er een punt achter.

Tja, en wat moet je dan zeggen? Johannes doet nog een keer wat hij in Johannes 20:30-31 ook al had gedaan. Hij zegt dat er nog veel meer te zeggen valt. En om dat te illustreren, gebruikt hij een beeld. Als hij alles op had willen schrijven wat Jezus had gedaan, was de wereld te klein geweest. Met andere woorden: als de wereld een boekenkast was geweest, hadden al die boeken over Jezus er nooit in gepast.

Overdreven natuurlijk. Maar dat mag. Het is beeldspraak.

Ondertussen is duidelijk wat Johannes bedoelt. Zijn evangelie vertelt nog lang niet het hele verhaal. Het is genoeg. Genoeg om je een beeld te vormen. Genoeg om te geloven dat Jezus de messias is, de Zoon van God (Johannes 20:31a). Genoeg dus om het eeuwige leven te krijgen (Johannes 20:31b). Maar: er valt over Jezus nog veel meer te vertellen. Want: Hij heeft nog veel meer bijzondere dingen gedaan.

Zegt natuurlijk allereerst iets over Hem zelf. Jezus. Hoe bijzonder Hij wel niet is. Als de wereld als boekenkast nog niet groot genoeg zou zijn om Zijn daden te beschrijven. Hoe groot moet deze Man dan wel niet zijn geweest...

En het zegt ook iets anders over Jezus. In Psalm 40:6 wordt ongeveer hetzelfde gezegd over de Here God. *“Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten, Here, mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen.”*

Conclusie: over de daden van de Here God raak je niet uitgepraat. Het is teveel, te groot. Datzelfde geldt nu ook voor de Here Jezus. Dus: Hij is van hetzelfde niveau. Hij is God. Een unieke belijdenis, in die eerste periode na Zijn optreden. Maar: de mensen die Hem hebben meegemaakt, konden er niet omheen. In Jezus hadden ze met God zelf te doen. Dezelfde God, met niemand te vergelijken. In Jezus was Hij onder hen aanwezig geweest. Dat is wat Johannes belijdt. Dat is wat de vroege Kerk hem na zal gaan zeggen. Dat is wat wij vandaag de dag nog belijden. Jezus is Here! Jezus is God! Hem zij de glorie!

*Mijn God, ik wil U roemen
en al uw daden noemen,
niets is aan U gelijk.
Wil ik ze tellen, HEER,
ik zie er telkens meer,
't gaat boven mijn bereik.*

(Psalm 40:2b, berijmd)

*De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.*

(Gezang 192:6)

Ds. K.A. Hazeleger

