

OVERDENKING

Het verhaal van de drie vlammen

Pinksteren is het feest van de kerk, het feest van de Geest krijgen en doorgeven.

Maar hoe vurig doe je dat? Daarover gaat dit spiegelverhaal:

Er waren eens drie vlammen onderweg ergens naartoe. Ze vielen niet op, want ze waren maar klein.

Dat vonden ze niet prettig en ze overlegden met elkaar hoe ze weer zouden kunnen opflakkeren, voordat er niets meer dan een vonkje van hen overbleef.

De eerste vlam wilde graag voor iedereen schitteren. Toen zij in de buurt van een bos kwamen, bedacht hij zich geen moment en stak wat bomen in brand. Dat moest toch indruk maken op de mensen! Maar de vlam was te fel, hij had zichzelf niet meer in de hand en binnen de kortste keren was het hele bos verwoest. De brandweer kwam de laatste vuurhaardjes blussen en dat was dat. De vlam had alleen maar een bende veroorzaakt en werd snel vergeten.

Hoofdschuddend liepen de twee andere vlammen door. Ze kwamen bij de zee en keken een tijdje uit op het water dat daar rustig en zelfgenoegzaam lag te golven. Eén van de vlammen begon zich hieraan te ergeren. Het zou wel eens wat enthousiaster en beweeglijker mogen! De vlam besloot het water in vuur en vlam te zetten, er een vuurzee van te maken. Hij nam een heldhaftige duik - en liep met een sissert af. Niemand merkte hem op, dus kon hij zelfs niet eens worden vergeten. De derde vlam ging verder en ontmoette na een tijdje een stompje kaars. Ze werden vrienden en gingen samenwerken. Als een lopend vuurtje trokken ze rond om andere kaarsen aan te steken. Ook al waren ze allebei klein, ze verspreidden veel licht en warmte. En dat bleef zo toen de kaars en de vlam eindelijk waren opgebrand. Zij zijn niet vergeten, want iedereen die hun vuur voelt weet hoe het begonnen is en hoe het door gaat.

(bron onbekend)
Lisette van Buuren



*U zult de Heilige Geest ontvangen
die u volkomen zal genezen
van uw belemmeringen.
Alle oorspronkelijke gaven
zullen dan in u ontwaken!
Deze belofte is voor u allen,
voor uw kinderen en voor velen
die zeker zullen komen!*