

OVERDENKING

DE REGENBOOG

Tekst voor de Overdenking: Genesis 9 : 16 : *“Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.”*

Geloven is kleur bekennen. Als iemand je vraagt naar je geloof, kun je twee dingen doen. Spreken of zwijgen.

Als we gehoor geven aan het Evangelie, dan zullen we niet kunnen zwijgen, dan bekennen we kleur en laten we zien wat het geloof voor ons betekent.

In deze tekst uit het boek Genesis is sprake van een bijzonder hemelverschijnsel, n.l. de regenboog. Een veelgebruikt symbool. U kent wel die stickers op de achterraut van auto's of op een winkelraam, waarop een regenboog staat en daaronder de woorden: Er is hoop. Maar ook andere groepen van mensen bedienen zich van dit symbool. Het is door de eeuwen heen veelvuldig gebruikt. Onze voorvaders de Germanen zagen het als een weg, een brug, waarlangs de goden voortgingen.

Het is ook een symbool, dat aandacht trekt. Als je ergens plotseling een regenboog ziet, dan blijf je er naar kijken, want vaak zie je hem na een poosje vanuit een andere hoek nog scherper. Wij noemen het de regenboog, omdat hij vaak te zien is als het regent en tegelijk de zon schijnt, maar in de bijbel heet hij gewoon de boog in de wolken. Zo wordt hij in het boek Genesis genoemd.

Hij komt ter sprake aan het eind van de geschiedenis van de zondvloed, als Noach en de zijnen de aarde weer betreden.

Daar staat Noach. En hij kijkt om zich heen over de kale aarde die nog nasniikt. De geschiedenis gaat weer verder. Maar waartoe? Wat zal hij zijn kinderen en kleinkinderen vertellen over God?

Er zijn mensen voor wie de God van de bijbel de God is achter alle ellende, de onverbiddelijke God die met de ene hand zegent en met de andere toeslaat. Zo is Hij afgeschilderd: de God die dijken deed doorbreken, zoals in 1953 bij de watersnoodramp, de God, die een kind liet verongelukken en het zal wel ergens goed voor zijn; de God die een mens slaat met ziekte en ongeluk, met pijn en verdriet, om hem te beproeven of te straffen, met oorlog en ellende op grote schaal. De God achter en van de ramp.

De God die de wereld wel heeft geschapen maar er niet meer naar omkijkt en aan zijn lot overlaat, terwijl er zoveel dingen uit de hand lopen. En Hij laat het toe. Wat moet je nu geloven?

Daar staat Noach. Hij mag opnieuw beginnen, maar waartoe?

Dan kijkt hij naar boven. En dan hoort hij de Stem, die spreekt over toekomst: Zie Ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn.

Het eerste wat God doet na de ramp en daartoe dient deze geschiedenis, daartoe is ze opgeschreven, dat Hij een bondgenoot is van de mensen tegen het lot, tegen alle rampen die mensen steeds weer bedreigen.

Het eerste wat Noach hoort als hij de uit het water herrezen aarde betreedt, is: Wij samen tegen de chaos en de dood, tegen alles wat het leven kapot maakt en vernietigt.

God treedt hem tegemoet met Zijn genade. De zon van Zijn liefde breekt door de wegtrekkende wolken heen en vormt dat geweldige teken tegen de hemel als een sacrament in de natuur: de regenboog. Onder deze poort mogen de mensen voortaan doorgaan. Het teken van Gods geduld en barmhartigheid.

Deze tekst is een woord van grote troost voor ons allen. Het is God zelf die het verbond gedenkt en bevestigt. Zijn glimlach verschijnt hier vergevend en zorgend, trouw en geduldig. Hij is niet de God achter de ramp. Hij verzet zich tegen alle ellende. God zal de wereld niet vernietigen. Hij zal haar bewaren voor Zijn grote Toekomst. Wij mogen onbevreesd bestaan op Zijn goede aarde.

God bekent kleur. Zijn Evangelie is een duidelijke zaak en het vraagt om een klaar antwoord van ons.

Kleur bekennen is ook onze opdracht en wij mogen die taak op allerlei wijzen vervullen. In de regenboog zijn alle kleuren te zien, symboliserend de veelkleurige rijkdom van het Evangelie. Toch is de regenboog maar een voorloper, aankondiging van een nieuwe wereld, een Arc de Triomphe op de weg naar het Koninkrijk van God, dat eens in al zijn heerlijkheid openbaar zal worden.