

OVERDENKING

Niemand onder hen leed enig gebrek (Handelingen 4:34)

Lezen: Handelingen 4:32-37

Telkens opnieuw wanneer je in het boek Handelingen der apostelen leest over het leven van, en in, de eerste gemeente, dringt de vraag zich aan ons op: 'Wat moet je hiermee?' Want veel van wat we lezen over de eerste gemeente kunnen we niet zomaar terugvinden in onze gemeente. Wat we in het gedeelte lezen uit hoofdstuk 4: 32 - 37, bijvoorbeeld. In de gemeente van Jeruzalem was niemand arm. Dit betekent niet dat dit een gemeente was waar alleen maar rijke mensen lid van konden worden. Er waren rijke mensen lid geworden. En er waren arme mensen lid geworden. Maar het onderscheid tussen hen was weggefallen. Samen hadden ze ontdekt wat de grootste rijkdom voor een mens kan zijn. De rijk makende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Die boodschap had hun leven veranderd. Ook hun levenshouding. Wat vroeger hun rijkdom was, zoals bijvoorbeeld een stuk grond, of een huis, had voor hen een andere waarde gekregen. Stukken grond en huizen werden verkocht. De opbrengst werd beschikbaar gesteld aan de apostelen. Dit geld werd naar behoefte onder de gelovigen verdeeld. Nu zal het niet lukken om deze dingen in onze tijd te imiteren of te kopiëren. Zo zijn deze Bijbelgedeelten niet bedoeld. Wel zijn ze bedoeld om ons aan te spiegelen, zodat we erover na gaan denken. Als wij leven van de rijkdom van het evangelie van de Here Jezus Christus, hoe komt dat dan tot uiting in onze levenshouding, met name waar het gaat om de materiële zaken. Wat betekent onze persoonlijke verhouding tot de Here God voor onze persoonlijke bezittingen en onze verhouding tot de gemeenschap? Waar het op aankomt is of wij ons laten leiden door begeerte, of dat we oog hebben voor ieders behoefte.

Ds. M. A. Bos