

OVERDENKING

KERKPROEVERIJ

Kerkproeverij - wat is dat?

“Een groeiend aantal...?!”

Schriftlezing: Handelingen 2: 43 - 47

⁴³De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. ⁴⁴Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. ⁴⁵Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. ⁴⁶Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. ⁴⁷Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Wanneer we het boek Handelingen; lezen dan lezen we over de ‘kerk aan het werk’. De benaming van dit Bijbelboek lijkt dit ook te onderstrepen: Handelingen der apostelen. In het Bijbelgedeelte uit Handelingen 2 lezen we echter: *De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.* Wat er in het boek Handelingen van de apostelen beschreven wordt is het werk van de Here God zelf. Toch is het raadzaam om beide elementen in beeld te houden: de Here God is aan het werk, en dat gaat voorop, maar ook de kerk is aan het werk.

Onze tijd verschilt in vele opzichten van de tijd uit Handelingen 2. Onze samenleving ziet er anders uit. Vandaag de dag leeft de gedachte: kerkenwerk - onbegonnen werk. ‘Een groeiend aantal’, van niet-geïnteresseerden. De Kerk in Nederland wordt kleiner, de gemeente in Daarlerveen ook.

Soms worden we echter weer nadrukkelijk opgeroepen om ons niet bij die ‘feiten’ neer te leggen; om het ook in onze tijd te verwachten van de Here God en zelf aan het werk te gaan.

De Geest van Pinksteren is ook de Geest waarvan wij het moeten hebben.



Eerder dit jaar werd het initiatief gelanceerd van de ‘Kerkproeverij’.

Zeker twintig kerken in Nederland doen mee met het initiatief om samen op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 een kerkdienst te organiseren in het kader van een invitatie zaterdag/zondag. Idee, is dat mensen uit de plaatselijke parochie en gemeente iemand uit de eigen kring uitnodigen die weinig vertrouwd is met de kerk en het best wel leuk vindt om samen met iemand anders een keer een kerkdienst te bezoeken. De campagne waarbinnen dit vorm krijgt, heet ‘Kerkproeverij’. Het succes hangt af van plaatselijke pastores en vrijwilligers die het idee in de eigen kerk oppakken.

Hoewel het succes afhangt van plaatselijke sleutelfiguren, proberen de kerken met enkele partners support te geven aan de campagne. De EO is mediapartner en samen met de KRO/NCRV zorgen beide omroepen voor begeleiding op televisie, op de radio en op het internet.

De kerkenraad van ‘De Schoof’ heeft besloten te onderzoeken hoe wij vanuit deze landelijk actie in onze eigen omgeving als gemeente uitnodigend en wervend bezig kunnen zijn. Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland voor 2017-2018 luidt “Een open huis”.

In het kader van voorbereiding en bezinning op de Kerkproeverij is onlangs de Engelse dominee Michael Harvey is speciaal overgevlogen naar Nederland. Hij is de medeoprichter van het Engelse ‘Back to Church Sunday’, de Engelse variant van Kerkproeverij.

Hieronder een korte impressie van zijn bijdrage aan de gehouden inspiratiedag:

“We hopen vaak dat iemand 'Nee' zegt”

Hoe maak je je jouw kerk uitnodigend? Op inspirerende én humorvolle wijze deelt Harvey zijn ervaringen met de ruim 120 belangstellenden op deze Inspiratiedag. Met zijn Britse Manchester-accent zei hij droog: “Eigenlijk zijn we vaak heel opgelucht als mensen ‘nee’ zeggen op onze uitnodiging, toch? Want wat als ze werkelijk ‘ja’ zeggen, wat moeten we dan wel niet?” Harvey vindt dat we ons veel te druk te maken om onze eigen zorg en angst voor afwijzing, dan dat we ons richten op de uitgenodigde, en de weg die God met hen gaat. Terecht pleit Harvey er daarom voor dat kerkelijk leiders zich net zo goed moeten bekommeren

om de uitnodigers als om de uitgenodigden, vanwege deze angst voor afwijzing bij uitnodigers. Na al de jaren dat Harvey betrokken is geweest bij dit missionaire initiatief, is hij nu van mening dat *Back to Church* niet per se over gastvrijheid gaat, of over uitnodigend kerk-zijn, of over discipelschap - wat hij aanvankelijk dacht. Harvey is ervan overtuigd dat het om herstel gaat, omdat het ten diepste gaat over onze identiteit.

Dat we het uitnodigen zijn vergeten of verleerd, zegt ook veel over de cultuur die over het algemeen in Westerse kerken heerst. Zijn we wel echt gastvrij en uitnodigend naar nieuwe gasten? Harvey stelt: "Het is heel simpel: voorafgaand aan het verwelkomen is er een uitnodiging nodig. En ergens wacht er iemand om uitgenodigd te worden." Hierbij onderstreept Harvey dat in deze resultaatgerichte tijd succes vaak wordt afgemeten aan harde cijfers, maar dat het in dit geval al "succesvol" is als je de uitnodiging *doet*. Niet om de hoeveelheid 'ja's'. Het doen van de uitnodiging zélf is een handeling van geloofsvertrouwen (*act of faithfulness*). Het antwoord op de uitnodiging is aan God. Degene die je uitnodigt wordt ook door God geleid volgens Harvey. God nodigt uit, niet wij.

We hopen dat de morgendienst die we op (start)zondag 10 september a.s. hopen te houden (en eventuele verdere activiteiten) ook in onze omgeving uitnodigend mag en kan zijn voor een 'kerkproeverij'.

Ds. M. A. Bos

=====

*Pinksteren is een feest, geleid door Gods Heilige Geest.
Vandaar dit gedicht, op Pinksteren gericht.*

*Met Pinksteren mogen we herdenken, dat God ons zijn Heilige Geest wou schenken.
Een stukje Jezus op aarde dat heeft echt heel veel meerwaarde.*

*De Geest geeft ons gave, gave om mee verder te gaan.
Gave om over te dragen, gave om naast elkaar te staan.*

*Door de gave van de Geest te verstaan, nemen we de liefde van Jezus aan.
Hij is het door wie wij bij de Vader komen, zijn liefde zal dan in ons leven stromen.*

*En dan is Pinksteren voorbij, hebben we beide dagen weer gehad.
Blijft u dan bidden, dat zijn Geest mag werken in u en in mij.*