

OVERDENKING

Echt gebeurd?

“Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.” 1 Korintiërs 15:6

Nog één keer een terugblik op Pasen. En dat niet voor niets. Pasen is immers de kern van ons geloof. Wat zeg ik: het fundament onder ons geloof. Als Pasen weg zou vallen, zou ons hele geloof wegvallen. “Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos...”, 1 Korintiërs 15:17a.

En toch kun je eraan twijfelen. Dat deed Tomas. Dat doen wij misschien ook wel eens. Het is zo onwaarschijnlijk. En: het ‘herhaalt’ zich ook niet meer, in deze tijd. Zou het nou echt waar zijn?

Boeiend is wat Paulus doet, in 1 Korintiërs 15. Hij schrijft een heel hoofdstuk over de opstanding. En dan vertelt hij onder andere over verschijningen van de Here Jezus. Dat mensen Hem nog hebben gezien, na zijn dood. Daarbij ook deze verschijning. 500 Mensen in één keer, die de Opgestane hebben ontmoet.

Overigens: we weten hier verder niks van. De evangeliën vermelden geen verschijning aan 500 broeders en zusters in één keer. Wat er precies is gebeurd - dat blijft dus onduidelijk.

Belangrijker: wat wil Paulus zijn lezers met de vermelding van deze verschijning zeggen? Uiteindelijk maar één ding. Hoe onwaarschijnlijk ook: het moet wel echt gebeurd zijn. De verschijningen vertellen: Pasen staat als een paal boven water. En daarmee heeft het hele geloof een stevig fundament.

Interessant is in dat verband wat op het eerste gezicht misschien maar een detail lijkt. Dat Paulus zegt dat er van die mensen aan wie de Here Jezus is verschenen “enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.” Wat betekent dat? Dat je het na kunt vragen! Conclusie: als de bewering van Paulus dat de Here Jezus na zijn dood aan 500 mensen in

één keer is verschenen niet zou kloppen, had men dat al snel ontdekt. Dus, opnieuw, nu nog zekerder: het moet wel echt gebeurd zijn!

Daarbij is ook dat aantal interessant. 500 Mensen tegelijk. Dat is nogal een groep! En dat is weer een heel sterk argument voor de betrouwbaarheid van het verhaal van de opstanding. Een paar mensen kunnen zichzelf best wat wijsmaken. Maar 500 mensen tegelijk? Dat is toch wel heel onwaarschijnlijk. Conclusie: deze mensen hebben de Opgestane daadwerkelijk ontmoet. Dus, nog een keer: het verhaal van Pasen moet wel echt gebeurd zijn!

Hoe raak je zeker, van je geloof? Ik ben ervan overtuigd: als de Here Jezus echt aan jou verschijnt. Als je Hem zelf ontmoet. En dat kan. Als je leest in de bijbel, bidt, zingt. Als je in de kerk zit. Soms merk je het gewoon: Hij is hier. Dan verdwijnen alle vragen en alle twijfels. Dan moet je het wel geloven!

En toch. Dit helpt ook. Wat Paulus vertelt. Het getuigenis van mensen vóór ons, die Hem hebben ontmoet, aan wie Hij is verschenen.

Pasen. Echt gebeurd?

Paulus zegt: vraag het maar na! 500 Mensen hebben Hem gezien.

Als dat niet waar was. Had Paulus dat dan gezegd? Had hij dan niet van tevoren geweten dat zijn verhaal als leugen ontmaskerd zou worden? Was dat dan inderdaad niet ook gewoon gebeurd?

Het blijft een wonder.

Maar: het getuigenis van Paulus is wel een heel sterk argument om dat wonder toch maar te geloven!

Ds. K.A. Hazeleger