

OVERDENKING

Levensweg, deel 4

Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? (Lucas 24:26)

Pasen is alweer voorbij. Toch nog één keer een meditatie naar aanleiding van het Paasproject van de kinderen: Levensweg.

Wat was nou het meest bijzondere van de levensweg van Jezus? Ik denk: dat er zo duidelijk de hand van God achter zat. En dat blijkt pas achteraf. Dat legt Jezus zelf bijvoorbeeld uit aan de Emmaüsgangers - die Hem niet herkennen, en denken dat Hij dood is.

De Emmaüsgangers zijn verdrietig, om hoe het is gelopen. Jezus was hun hoop, in bange dagen. Ze hadden verwacht dat Hij hun land zou bevrijden, van de Romeinen (vers 21). Maar: Hij is dood. Alle hoop is vervlogen.

Jezus maakt zich nog niet bekend. Hij zegt niet gelijk: "Kijk dan, Ik ben het. Je hoeft niet meer verdrietig te zijn."

Jezus legt eerst uit waarom het zo is gegaan. En dan komen we bij die hand van God, achter de gebeurtenissen van de laatste dagen. De Messias "moest" al dat lijden ondergaan, zegt Jezus. "Moest". Want: zo had God het bepaald.

Jezus zegt ook dat, wat Hij vertelt, niks nieuws is. De Emmaüsgangers hadden het zelf kunnen weten. Eigenlijk neemt Jezus het ze kwalijk dat ze er niet aan hebben gedacht. Het staat immers al in hun heilige Schriften, de boeken van het Oude Testament.

Jezus werkt het verder uit. Ik moet eerlijk zeggen: ik ben dan wel nieuwsgierig, welke gedeeltes Hij daarbij noemt, wat Hij daarover zegt. Lucas houdt het kort. Het enige wat hij schrijft is dat Jezus vanuit "Mozes" en "de Profeten" laat zien dat in het Oude Testament al is voorgezegd dat de weg van de Messias een weg van lijden zal zijn.

En niet alleen een weg van lijden. Uiteindelijk ook een weg van heerlijkheid. Van "glorie". Maar het punt is: die glorie komt *via* het lijden. Dat is de weg die God heeft bepaald. Dat is de weg die de boeken van het Oude Testament ook wijzen. Via lijden tot heerlijkheid. Via lijden en sterven naar opstanding en hemelvaart!

En pas als Jezus dat heeft uitgelegd. Pas dan maakt Hij zich bekend. Pas dan mogen ze weten dat Hij zelf de Persoon is over Wie ze het hebben. Hun ogen "worden geopend", staat er zo mooi. Ze herkennen Hem. Hun reisgenoot is Jezus! En Hij is de in het Oude Testament beloofde Messias. Die *via* lijden in zal gaan in hemelse heerlijkheid.

De levensweg van Jezus. De hand van God, die daarachter zit.

Wonderlijk. Ongekend.

Tegelijk: allang voorgezegd. Aangekondigd, in de boeken van het Oude Testament.

Wat is het belangrijk dat we de bijbel kennen. En ook dat eerste deel, het Oude Testament.

Zonder dat Oude Testament kunnen we de levensweg van Jezus niet begrijpen.

Tegen de achtergrond van het Oude Testament vallen de puzzelstukjes van de levensweg van Jezus op hun plek.

Ds. K.A. Hazeleger