

## OVERDENKING

### Hemelvaart

Lezen: **Matteüs 28: 16 - 20**

Na Zijn opstanding is de Here Jezus meerdere keren aan de discipelen verschenen gedurende een periode van 40 dagen. De evangelist Lucas beschrijft het in zijn boek Handelingen als volgt:

*Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.* (Handelingen 1: 3)

Na deze veertig dagen breekt het moment van Zijn hemelvaart aan.

Op de afgesproken plek ontmoeten de Here Jezus en Zijn elf leerlingen elkaar. Het is in Galilea, bij een berg. De evangelist Matteüs geeft een reële beschrijving van de situatie.

Toen ze de Here Jezus daar ontmoetten bewezen de discipelen Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Hoeveel discipelen en wie van de discipelen twijfelden wordt niet in detail verteld. Wel is de boodschap van de Bijbel altijd eerlijk. Na de Opstanding en bij de Hemelvaart is er sprake van twijfel en verwarring ook in de kring van directe volgelingen van de Here Jezus.

Daarbij wordt die twijfel niet goed gepraat, maar ook niet ontkent. De boodschap van Opstanding en Hemelvaart is toch ook bijna te mooi om waar te zijn, te mooi om te geloven.

Toch is dit wel de boodschap, de ware boodschap. De opstanding van de Here Jezus en Zijn hemelvaart zijn waarheid en werkelijkheid.

In de ontmoeting met Zijn discipelen voorafgaande aan Zijn hemelvaart spreekt de Here Jezus tot Zijn discipelen.

Hij spreekt hen toe, Hij spreekt hen aan.

Tegen eer bewijzende en twijfelende discipelen zegt de Here Jezus:

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’

De Here Jezus laat weten dat Hij de macht heeft. We zijn voor zulke uitspraken beducht. We hebben argwaan wanneer iemand zegt dat hij/zij de macht heeft. Vaak ligt dan namelijk machtsmisbruik op de loer. Ik heb de macht, is vaak bedoeld als ik heb de macht om...

Bovendien moet je ook nog maar afwachten of de gesproken woorden over de macht waar zijn. Zoals heel vaak bij Bijbelteksten komt het op

nauwkeurig lezen en luisteren aan. De Here Jezus zegt namelijk niet: ‘Ik heb de macht’. De Here Jezus zegt: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’ Zijn macht heeft Hij ontvangen van God de Vader.

Dat is de Bijbelse boodschap aan mensen die vanuit zichzelf niet zoveel macht hebben, niet zo machtig zijn. Mensen die zich afvragen wie heeft de macht en hoever reikt die macht?

Vanuit Zijn macht geeft de Here Jezus een opdracht aan Zijn discipelen: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Daarmee ontvangen de discipelen als het ware een volmacht van de Here Jezus. Zij mogen zich betrokken weten bij het werk van de Here Jezus, bij het Koninkrijk van God. Niet alleen een opdracht geeft de Here Jezus aan Zijn discipelen. Hij doet hen ook een belofte:

Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Houd dit voor ogen, zegt de Here Jezus daarbij.

Wij laten ons bewust en soms onbewust beïnvloeden door wat we zien, door wat voor ogen is.

In het geloof mogen we onze blik hierop laten richten. Mogen we onze blik gericht houden op de Here Jezus Christus.

Dan houden we de blik gericht op de toekomst, op Zijn toekomst: de voltooiing van deze wereld.’

Iemand heeft eens naar aanleiding van de Hemelvaart van de Here Jezus geschreven:

Nu de Here Jezus boven alles staat, hoeven wij nergens meer aan onderdoor te gaan.

Al heeft Hij ons verlaten,  
Hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten  
is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen  
een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,  
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging.  
Wij leven van vertrouwen,  
dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen  
in alle eeuwigheid.

(Lied 663)

*Ds. M. A. Bos*



**EREDIENSTEN**

Tot nader bericht zijn er kerkdiensten te beluisteren via Kerkomroep.  
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10683>