

OVERDENKING

En wij nu - na Hemelvaart?

Lezen: **Matteüs 28: 16 - 20**

De Here Jezus, als de Gekruisigde en Opgestane betoont zich Heer en Meester. Een periode van veertig dagen lang is de Here Jezus aan volgelingen verschenen. Nu is het moment van Zijn Hemelvaart aangebroken.

Bij de afgesproken berg ontmoeten de Here Jezus en Zijn elf leerlingen elkaar. Bij die ontmoeting is sprake van eerbewijs, maar ook van twijfel. Daarop neemt de Here Jezus het woord: *“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.”*

Niet zonder reden presenteert de Here Jezus zich als machthebber. Want daarover bestaat twijfel zelfs bij aanhangers van Hem, aanhangers van het eerste uur, maar ook aanhangers in onze tijd. Daarover bestaat twijfel bij buitenstaanders.

Tegelijkertijd is dit voor ons mensen vaak een kernvraag: *“Wie heeft de macht?”*

Dat de Here Jezus macht in de hemel zou hebben, dat willen we aannemen, maar dat Hij ook alle macht heeft op de aarde ligt vaak moeilijker.

Aan het zien, het waarnemen, kan het toch niet liggen. Immers we zien de macht van de Here Jezus in de hemel ook niet.

Zou het probleem meer bij onszelf liggen. Wij zijn op de aarde en als de Here Jezus hier alle macht heeft, dienen wij daar volop rekening mee te houden.

Wat willen die woorden van de Here Jezus eigenlijk zeggen? Het woord ‘macht’ klinkt bij ons beladen; macht heeft vaak te maken met geweld en of geld.

In de woorden van de Here Jezus gaat het bij ‘macht’ om ‘gezag’ en de ‘macht van de liefde’.

Bij de Here Jezus hebben we niet te maken met machtsvertoon, zoals wij dat kennen bij een (militaire) parade. Bij Hem is ‘macht’ één op één verbonden met ‘liefde’.

Juist bij, en je kunt zeggen ná de Hemelvaart gaat de Here Jezus Zijn macht verder ontplooiën. Dat doet de Here Jezus door de dienst van mensen. Mensen die hun leven onder Zijn macht gesteld weten.

“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg...” De Here Jezus zet een beweging in gang. Leerlingen van Hem moeten de gang erin houden.

Dit Bijbelgedeelte wordt ook wel aangeduid als ‘het zendingsbevel’. Eigenlijk klinkt dit wat kil en zakelijk. Het gaat hier om mensen die andere mensen naar de Here Jezus mogen leiden, opdat er een relatie ontstaat.

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen...

door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren...”

We zijn geroepen om te roepen. Om eropuit te gaan om leerlingen voor de Heer te werven.

De instrumenten die ons daartoe gegeven zijn, zijn dopen en leren.

Zo mogen wij op weg, dat wil zeggen onze weg door dit leven gaan. In deze woorden ligt niet direct besloten dat we ver weg moeten gaan, naar andere landen om zending te bedrijven.

Zeker alle volken zijn in beeld en mogen bij de Here Jezus horen. In de woorden van de Here Jezus zijn ook de mensen dichtbij bedoeld. Met hen heb je, om zo te zeggen, soms een heel eind te gaan. Mooi dat dopen hier nadrukkelijk genoemd wordt. Immers dopen heeft te maken met vergeving. En leren, wil eigenlijk zegen *“in de leer blijven”*. In het geloof is ‘in de leer blijven’ van groot belang. Enerzijds roept dit het besef op dat we steeds opnieuw en steeds mee te leren hebben. Anderzijds is de leer, de inhoud van het geloof een vast en betrouwbaar gegeven.

“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

De opdrachten van de Here Jezus zijn allemaal terug te voeren tot het zogenaamde dubbele liefdesgebod: De Here God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

“De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, ¹⁷en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. ¹⁸Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. ¹⁹Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon

en de heilige Geest, ²⁰en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

Tot slot geeft de Here Jezus nog een bemoediging. Hij zegt dit moet je nooit uit het oog verliezen: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”.

De Here Jezus is de permanent Aanwezige!

En: er is een voltooiing van deze wereld. Voltooiing duidt op afgeronde werkzaamheden.

Dan komt er een einde dat tevens een nieuw begin inhoudt: een wereld die geheel beantwoordt aan Gods bedoeling, een Koninkrijk van liefde.

Deze beweging, de kerk, begon met een elftal en groeit wereldwijd gezien nog steeds.

Juist waar wij leven in een land en omgeving waar steeds minder mensen een boodschap hebben aan het evangelie, komt het appel met des te meer klem naar ons toe:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen...

En dan zijn wij met meer dan een elftal.

Bovendien met ons is de Heer, alle dagen,...tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Ds. M. A. Bos