

OVERDENKING

“Vreugdevol afscheid?!”

Schriftlezing: Lucas 24: 50 53

⁵⁰Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. ⁵¹Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. ⁵²Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, ⁵³waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Grote vreugde.

Tweemaal komen we in het Lukasevangelie de woorden ‘grote vreugde’ tegen. De eerste keer worden deze woorden gesproken door een engel in de Kerstnacht. “De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met **grote vreugde** zal vervullen:...”(Lukas 2: 10). De andere keer is het Hemelvaartsdag. Na de Hemelvaart van de Here Jezus keerden de discipelen terug naar Jeruzalem met **grote vreugde**. Met Hemelvaartsdag is grote vreugde verbonden. Aanvankelijk werd de grote vreugde de mensen aangezegd, verkondigd. Uiteindelijk zien we hoe mensen grote vreugde beleven. Dat heeft alles met de komst, de weg en het werk van de Here Jezus Christus te maken. Aan Hem is de grote vreugde te danken. Zijn Hemelvaart is geen aftocht maar een triomfrijke terugkeer naar de Vader. En de discipelen weten ook dat ze niet alleen gelaten worden. Zij mogen onder de zegen van hun Heer leven. En kracht uit de hoge is hen beloofd. Zo wordt de grote vreugde werkelijkheid in hun leven. Dan keren ze zelfs met grote vreugde terug naar Jeruzalem. Dit is allerminst voor de hand liggend. Immers Jeruzalem is voor hen onlosmakelijk verbonden met dreiging en gevaar. Daar kwamen ze bijeen achter gesloten deuren. Nu gaan ze terug met grote vreugde en durven weer in de openbaarheid te treden. Ook voor ons mag Hemelvaartsdag grote vreugde betekenen. De Here Jezus is Overwinnaar. Nu we weten dat de Here Jezus boven alles staat, hoeven wij nergens meer aan onderdoor te gaan.

In het oude Leerboekje van de kerk, de Heidelbergse catechismus, (16^e eeuw) wordt geprobeerd iets over het belang van Hemelvaartsdag onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt in de voor dat boekje kenmerkende en beproefde methode van vraag en antwoord.

Het boekje kent een indeling in zondag. Iedere zondag behandelt een

aspect van het christelijk geloof, ofwel de geloofsleer. Over de Hemelvaart gaat het in zondag 18 vraag en antwoord 49):

Vraag 49

Wat nut ons de hemelvaart van Christus? (Vr. 49)(zondag 18)

Antwoord

- Ten eerste: dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is.
- Ten andere: dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, ook tot Zich zal nemen.
- Ten derde: dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is.

Wij hebben belang bij de Hemelvaart van de Here Jezus en wel op zo'n manier dat we er zelfs vreugde aan mogen beleven. In lied 663 uit ons Liedboek wordt dit ook heel treffend verwoord.

1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Lied 663

Ds. M. A. Bos