

OVERDENKING

Leven vanuit Pasen

Pasen ligt alweer achter ons. Alhoewel... Als het goed is, ligt Pasen nooit helemaal achter ons. In die zin, dat het nooit een gepasseerd station is. Pasen wil ons leven blijvend beïnvloeden. Hoe gaat dat eigenlijk? Wat is leven vanuit Pasen?

Ik noem drie dingen.

1. Pasen is een dikke streep onder Goede Vrijdag. En dan met name onder die bekende woorden die Jezus op Goede Vrijdag uitsprak: "Het is volbracht."

Hoe weet ik, dat het offer van Jezus op Golgota echt genoeg is, om ons onze zonden te vergeven? Omdat het Pasen is geworden! Pasen is het bewijs dat de Here God het offer accepteerde. Anders had Hij de Here Jezus nooit opgewekt uit de dood!

Ik kwam een boeiende vergelijking tegen. Jezus werd met Goede Vrijdag 'gevangen gezet', in het graf, om onze zonden. Op Eerste Paasdag komt Hij uit het graf naar buiten lopen. Hoe kan dat? Een gevangene komt pas de gevangenis uit als hij zijn straf heeft uitgezeten. Dat is hier het geval. Jezus heeft de straf voor onze zonden 'uitgezeten'. Hij heeft het oordeel gedragen. Dat Jezus op Eerste Paasdag de gevangenis van het graf kan verlaten is het bewijs dat de Here God van mening is dat het genoeg is geweest. De straf voor onze zonden is voldaan!

Wat is leven vanuit Pasen? Leven vanuit Pasen is leven in het geloof dat er vergeving is voor onze zonden. Leven vanuit Pasen is leven in vrede met God, omdat je mag vertrouwen dat Hij je je zonden niet meer aanrekent. "Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging," Romeinen 4:25.

2. Pasen is een oproep om op te staan in een nieuw leven. Jezus stond op in een nieuw leven. En ik ben geroepen Hem daar nu al in te volgen.

Wat is dat nieuwe leven? Het 'oude' leven is alleen maar gericht op het hier en nu. Tussen haakjes: wat we om ons heen ook zo vaak

zien. Waar we zelf ook zo makkelijk in meegaan... Het 'oude' leven is als het erop aankomt gericht op jezelf, dat jij er beter van wordt.

Het nieuwe leven is gericht op boven. Op de Here God. Op de Here Jezus. Je leeft voor Hem. En dus ook voor de medemens. En dan blijkt je leven veel mooier te worden. Veel waardevoller. Zo heeft je Schepper het immers bedoeld... "Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God," Kolossenzen 3:1.

3. Pasen is de basis voor de hoop op eeuwig leven. Dat is het meest bekende van Pasen, denk ik. Maar dus niet het enige! Toch. Wat geweldig. Omdat het voor Jezus met de dood niet ophield. Daarom mag ik geloven dat het ook voor mij met de dood niet ophoudt. Ik mag eeuwig leven, met Hem.

Belangrijk is dat dat niet zomaar gaat. De Here Jezus vraagt wel geloof, in Hem. Als we Hem liefhebben. Als we geloven dat Hij voor ons is gestorven en vervolgens ook is opgestaan. Dan wordt het werkelijkheid. Dan blijkt dat Hij met zijn dood en opstanding ook voor ons de weg naar het eeuwige leven heeft gebaad. Het geloof verbindt ons met de Here Jezus. Alleen zo kunnen we het eeuwige leven ontvangen. Zonder geloof hebben we geen toekomst.

"Hoop doet leven", zeggen ze wel. Dat is het dus. Letterlijk. Hoop als hoop op de Here Jezus. Dat doet leven, eeuwig leven, met Hem. En daarom is er ook hoop. Dat is uiteindelijk de boodschap van Pasen. In een leven waarin het soms hopeloos lijkt. Uitzichtloos. Met de Here Jezus is er uitzicht over de dood heen. We zijn niet met z'n allen op weg naar de ondergang. Ons hele bestaan is niet tevergeefs. Er is perspectief! Er is toekomst! "Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf," 1 Tessalonicenzen 4:14.

Leven vanuit Pasen.

Leven uit vergeving. Leven voor God. Leven met hoop.

Dat is pas echt een 'opgewekt' leven!

Ds. K.A. Hazeleger