

OVERDENKING

MEER!

Over groeien in geloof

Op 14 april was het afsluiting winterwerk. Na de High Tea was er een jeugddienst. Thema: MEER! Het ging over groeien in het geloof, naar aanleiding van het beeld van het mosterdzaadje.

Na de preek was er een moment van persoonlijke verwerking. Op het scherm van de beamer verschenen twee vragen.

- Voor kinderen tot 12 jaar: “Waarmee wil je de Here God blij maken?”
- Voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen: “Wat wil je doen om te groeien?”

Iedereen kon zijn of haar antwoord op een ‘blaadje’ schrijven. De blaadjes werden opgehangen aan een waslijn, zodat iedereen de antwoorden van anderen nog eens kon lezen. Leuk om te zien hoe mensen daarmee aan het werk gingen! Sowieso: goed om voor jezelf eens over zo’n vraag na te denken!

Een paar dagen later ben ik nog eens rustig langs de waslijn gelopen, om de gegeven antwoorden nog een keertje te bekijken. Ik pak er een paar reacties uit, en zeg daar iets over.

- Vaak kwamen in de antwoorden dingen terug als Bijbellezen, bidden en naar de kerk gaan. Mooi, om dat voornemen zo vaak terug te zien. Laten we zorgen dat het niet verslapt!
- Een antwoord dat ook een paar keer werd gegeven: “zingen”. Prachtig! Zingen is een manier om God blij te maken. Zingen “tot eer van God”. En inderdaad ook: zingen is een manier om te groeien. Juist terwijl je zingt voor God, mag je soms zijn aanwezigheid ervaren. Groeien in geloof en vertrouwen.
- Een ander antwoord dat ik las. “Samen met God zijn”. Voor mijn gevoel raakt dat een kern. In de antwoorden van net is dit uiteindelijk waar het om gaat. Als je met je gedachten en je hart bij God bent, kan je groeien. “Blijf in Mij”, zegt Jezus, Johannes 15.

Dat is uiteindelijk het doel, van Bijbellezen, bidden, naar de kerk gaan en zingen. Bij God zijn, bij Jezus. En bij Hem blijven...

- Een ander antwoord. “Luisteren”. Verrassend! Heeft ook weer met al die dingen van net te maken. Maar legt daarbij tegelijk weer een eigen accent. Luisteren, als je uit de bijbel leest, wat God daarin tegen je wil zeggen. Luisteren, als je bidt, hoe God antwoordt, wat Hij je wil laten zien. Moesten we daar niet veel meer tijd voor nemen? Om te luisteren moet je stil worden. Maar wat vinden we dat toch moeilijk...
- Twee hele andere antwoorden. Die tegelijk ook weer helemaal waar zijn! “Goede dingen doen voor je medemens”. En: “Leven naar Gods regels”. Terecht! Groeien in geloof doe je niet alleen met je hoofd en je hart, in momenten van stille tijd. Je doet het juist ook in de praktijk van het leven. Je groeit als mens zoals God je heeft bedoeld als je dingen doet voor een ander, als je de weg gaat van de geboden. Een aanvulling van mezelf daarbij: je doet het ook door heel concreet dingen voor God te doen. In de gemeente. Buiten de gemeente. Leven uit de liefde. Leven volgens de geboden. Dienend leven. Dat *verrijkt* je leven!
- Heel diep vond ik ook een heel ander antwoord. Diep in al zijn eenvoud. “Bidden om Gods hulp.” Hoe groei je? Uiteindelijk heb je dat zelf niet in de hand. Je bent afhankelijk. Dat beseft proef ik in dit antwoord. “Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien.” “Laat”. Ik kan het niet zelf. Help mij - door Uw heilige Geest.
- Een laatste antwoord dat ik wil noemen. “Weet het niet.” Dat trof me. In al zijn eerlijkheid. Dat kan ook. En daar ben je niet minder om! Anderen geven misschien de mooiste antwoorden - maar jij vindt het allemaal erg moeilijk. Ik zou zeggen: blij vooral maar zo eerlijk. Misschien dat dat ook wel helpt om te kunnen groeien. Dat je jezelf in elk geval niet mooier en vromer voordoet dan je bent...

MEER! Over groeien in geloof.

Het seizoen is afgelopen.

Ik hoop dat we met de dingen van het geloof bezig blijven.

Ik wil MEER!

Ds. K.A. Hazeleger