

OVERDENKING

Goede Vrijdag

Schriftlezing: Matteüs 27: 27 - 54

Gelet op de gebeurtenissen lijkt het niet voor de hand te liggen om de vrijdag van de kruisiging van de Here Jezus 'goed' te noemen. De gebeurtenissen die de vier evangelisten ons over die dag overleveren zijn meer dan dramatisch. Onbegrijpelijk ook.

In zijn Mattheuspassion heeft Johann Sebastian Bach het gebeuren heel indringend verwoord en op muziek gezet.

Op de vraag van Pilatus: Wat kwaads heeft hij dan gedaan?

Klinkt in een sopraanpartij het antwoord:

Er hat uns allen wohlgetan, Den Blinden gab er das Gesicht, Die Lahmen macht er gehend, Er sagt uns seines Vaters Wort,	Hij heeft ons allen welgedaan, Blinden gaf Hij het gezicht, Verlamden liet Hij lopen, Hij bracht ons het Woord van zijn Vader,
Er trieb die Teufel fort, Betäubte hat er aufgerichtet', Er nahm die Sünder auf und an.	Hij dreef de duivelen uit, Bedroefden heeft Hij opgericht, Hij trok zich het lot van zondaars aan.
Sonst hat mein Jesus nichts getan	Verder heeft mijn Jezus niets gedaan.

Ondanks dat er veel (theologische) verhandelingen over de kruisiging van de Here Jezus op Golgotha geschreven zijn, krijgen we eigenlijk nergens een verklaring die dit gebeuren inzichtelijk maakt zodat het te begrijpen is.

Hier is met nadruk aan de orde dat we het niet kunnen verklaren, maar hebben te aanvaarden.

Door haat gedreven mensen kruisigen een onschuldig medemens, die de Zoon van God is.

Bij de executie op Golgotha zijn Romeinse soldaten ambtshalve aanwezig. Er zijn ook mensen die, zoals de evangelist Lucas het

weergeeft, voor het schouwspel zijn samengekomen. Zij stonden erbij en keken ernaar. Dan zijn er ook nog voorbijgangers.

De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: 'Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!' Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: 'Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet...' In hun spot raken ze, onwetend, de kern van wat hier gebeurt. Dit is reddingswerk. Hier redt de Here Jezus de mensen. Zo groot is Zijn liefde.

In een bekend (kinder)lied over Goede Vrijdag wordt dit treffend verwoord:

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha,
dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen,
dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen.

Ik hoor opnieuw Zijn stem die roept: 'Het is volbracht!'
en daarna wordt het stil, 't is donker als de nacht.
Toen stierf Hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit dat Hij dit deed voor mij.

Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil;
Ik bid met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil:
Heer, aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een Vriend die zoveel hield van mij.

(163, Hemelhoog)

Dat besef dat de Here Jezus deze weg voor u, jullie, mij, ja voor ons allen ging maakt deze verschrikkelijke vrijdag goed.

Een *Goede Vrijdag!*

Ds. M. A. Bos