

## OVERDENKING

### 50 Dagen op weg met God

Inmiddels zijn we als gemeente begonnen met het project “50 dagen op weg met God”. De 50 dagen van Pasen tot en met Pinksteren als periode om heel bewust in je relatie met God te investeren. En dat met behulp van het dagboekje - dat als het goed is bij alle gemeenteleden is bezorgd.

Een paar gedachten hierbij.

- “50 Dagen op weg met God”. Als het goed is, kunnen *alle dagen van ons leven* omschreven worden als “op weg zijn met God”. Maar de ervaring leert: het zakt zo snel in. Je hebt vol enthousiasme belijdenis gedaan. Je kind laten dopen. Misschien zelfs wel: in de kerkenraad gezeten. Maar langzaam maar zeker is het toch minder geworden... De 50 dagen van het project zijn bedoeld als een periode om je leven met God een nieuwe impuls te geven. Opdat het vlammetje van het geloof - weer - gaat branden. En het uiteindelijk gaat gelden voor veel meer dan die 50 dagen alleen. Op weg met God!
- De leus van het thema doet denken aan een ander thema waar we in de kerk pas bij stil stonden. “Wandelen met God”. Op weg zijn met God of wandelen met God. Dat zijn woorden die horen bij het gebed. Daar gaat het dagboekje dan ook over. Maar tegelijk zijn het woorden die gaan over veel meer dan het gebed. Het gaat over het hele leven. Maar daar is dan juist het gebed een onmisbaar onderdeel bij. Het gebed wil ons inspireren - om in de praktijk van het leven met God te wandelen!
- Het dagboekje is onderverdeeld in allerlei weekthema's. Veelzeggend is gelijk het eerste weekthema, “De weg is open”. Inderdaad, is dat niet de basis van het gebed? Ik moest denken aan wat er gebeurt op het moment dat de Here Jezus sterft aan het kruis. “Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden,” Lucas 23:45 Letterlijk! Zichtbaar! De weg naar God is open! Gevolg: “Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden,” Hebr 4:16. Schitterend. De weg is open. De weg naar God. Dus mogen we die weg ook gaan. Zonder schroom,

zonder angst. Bidden. Met alles wat je bezighoudt naar je hemelse Vader gaan. Het dagboekje zegt, de bijbel zegt (!): “Toe maar, ga maar, je hoeft niet bang te zijn...”

- Ik heb in het dagboekje al hele mooie dingen gelezen. Zomaar een paar dingen die mij aanspraken.
  - Bij Week 1, de zondag. Het gaat die dag over de woorden in 2 Korintiërs 5:17, “Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” Ik las in het dagboekje: “Het oude is voorbij. Je zonden en zorgen, je vragen en verdriet, je kunt ze achterlaten. Ze zijn in Jezus’ dood mee gestorven en daardoor voorgoed verdwenen.” Dat zijn nou woorden waar je een hele dag over kunt mediteren. Wat een rijkdom! Alle ellende van mijn leven mag ik achterlaten bij het kruis van de Here Jezus. Laat dat eens tot je doordringen...
  - Bij Week 1, de maandag. Het gaat dan over de woorden van God in Genesis 1:26, “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken.” Het dagboekje zegt dat het zo bijzonder is dat God bij de schepping “iemand” maakt, “een persoon, iemand die in relatie met Hem staat.” En dan: “Daarom hoort het gebed erbij vanaf het allereerste begin. Bidden is eenvoudig gezegd ‘praten met God’. En praten is één van de mooiste manieren om te communiceren.” Wat een diepe gedachte! De mens als “evenbeeld” van God is van begin af aan aangelegd op de relatie met God. En dus hoort het gebed tot de kern van het mens-zijn. Bidden is binnen die relatie communiceren met je Schepper!

“50 Dagen op weg met God”.

Ik hoop dat u meeleeft. Misschien doet u dat al. Fijn! Misschien doet u het nog niet. U kunt altijd nog instappen!

Ik hoop dat de 50 dagen van Pasen tot Pinksteren uw leven zullen verrijken. En dat u zelf ook woorden tegenkomt die met u mee zullen gaan, die u dichter bij God zullen brengen.

Ds. K.A. Hazeleger