

## OVERDENKING

### Pasen, alles wordt goed

Zoals altijd hebben de kinderen van de Kinderkerk op weg naar Pasen een Paasproject. Dit keer is besloten daar in de kerk verder geen aandacht aan te besteden - maar de kinderen horen bij de Kinderkerk wel degelijk de verhalen die horen bij het project.

Het thema van het project is: “Alles wordt goed.” Ik vond dat zowel voor het sterven als voor de opstanding van Jezus een hele treffende leus.

- Voor zijn sterven.

Het *leek* allemaal *niet* goed te komen. Jezus die eerst nog zo door de mensen bejubeld was, wordt door diezelfde mensen aan de kant gezet. “Aan het kruis met Hem!” Als je Hem daar ziet hangen, aan het ruw houten kruis van Golgota. Dan denk je: alles is mislukt. Hopeloos verloren.

Het wonder. Het was juist zo bedoeld. Niet door de mensen - wel door de Here God. Jezus moest het offer zijn, voor onze schuld. Dat is het mirakel van zijn sterven. *Wij* hadden onder de heilige verontwaardiging van God over ons zondig leven kapot moeten gaan. *Hij* neemt onze plaats in. En maakt het zo *voor ons* weer goed met God. “Alles wordt goed.”

*“Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,  
en Hij hangt er mijnentwegen,  
mij ten zegen.  
Van de vloek maakt Hij mij vrij,  
en zijn sterven zaligt mij.”  
(Liedboek Gezang 189:2)*

- Voor zijn opstanding.

Ja, wie had dat gedacht? Dat Hij die een vernederende dood stierf aan het kruis, later weer op zou staan? Daarmee geldt het allereerst *voor Hemzelf*. De dood heeft in zijn leven niet het laatste woord. De schande van het kruis wordt uitgewist. Hij wordt in het openbaar gerehabiliteerd.

“Alles wordt goed.”

Maar het geldt ook *voor ons*. Ook ons leven kan soms zo uitzichtloos zijn. Als je geconfronteerd wordt met ziekte, met grote spanningen in je relatie, met het overlijden van een zeer geliefde. Je vraagt je af: “Komt dit nog goed? Kom ik hier nog uit?”

Nee, Pasen betekent niet dat alle zorgen en problemen in één klap verdwijnen en het altijd zonnig is. Absoluut niet!

Pasen betekent wel dat ook voor ons de dood en de doodsheid van het bestaan niet het laatste woord hebben. Als we geloven in de Here Jezus. Hij leidt ons in zijn liefde dwars door alles heen naar onze eeuwige bestemming. En die eeuwige bestemming mag ons leven nu al kleuren. Zoals het staat in de beschrijving bij het Paasproject: “Voor iedereen die het Paaswonder aanneemt, wordt het leven goed. Niets kan ons scheiden van Gods liefde in Christus.”

Pasen. De opstanding van Jezus. “Alles wordt goed.” Nu al? Nee, dat niet. We moeten nog even volhouden. Wachten. Wachten op God. Hij komt...

En toch. Pasen is ook niet alleen maar iets voor straks. Door Pasen wordt alles *nu al* anders. Er is hoop. En ik hoef nooit meer bang te zijn.

*“Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.  
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg,  
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst  
en het leven is het leven waard omdat Hij leeft.”  
(ELB 137)*

*“Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen,  
die mij vrede geeft!”  
(ELB 132:3a)*

Ds. K.A. Hazeleger