

## OVERDENKING

Het wordt lente...

Lezen: Jesaja 43: 14 - 21

Deze overdenking is niet bedoeld als een kanttekening bij de seizoenen van het jaar. Zo van: we beleven de laatste tijd nogal wat winderige dagen. Zelfs was er sprake van heuse stormen. Maar het wordt lente.

De titel van deze overdenking werd ingegeven doordat ik attent gemaakt werd op een onlangs verschenen boek. Ds. C. M. (René) van Loon, predikant Hervormde wijkgemeente De Samaritaan, Rotterdam - Centrum, schreef een boek met als titel "Lente in de kerk". Als ondertitel staat hierbij "Impressie van hoopvolle en nieuwe bewegingen". Dit boek is ontstaan na een recente periode van studieverlof. In een periode van zeven weken bezocht Ds. Van Loon kerkdiensten en bijeenkomsten van diverse gemeente her en der in het land. Hij knoopte met allerlei mensen gesprekken aan. Ook gaat hij op studiereis naar Engeland, naar Londen.

Zijn boek is meer dan een verslag. Het boek is een hoopvol getuigenis over de lente in de kerk Ds. Van Loon trekt lessen uit wat hij tijdens zijn studieverlof, op zijn pelgrimsreis, heeft ervaren. Hij doet aanbevelingen. Daarmee wordt zijn boek echter geen receptenboek voor kerken en gemeenten om een succesvolle maaltijd te bereiden die bij iedereen in de smaak zal vallen. Ook heeft collega Van Loon zeker aandacht voor moeilijkheden en zorgen in kerkelijke gemeenten. Daarbij is het hem opgevallen dat zo gemakkelijk in kerken en gemeente een sfeer van *doemdenken* kan gaan overheersen. Hij roept op tot een omslag naar *verwachtingsvol denken*.

Zelf heb ik datgene wat ik tot nu toe in het boek heb gelezen, ervaren als uitdagingen tot bezinning, verandering, vernieuwing. Voor heel onze gemeente kan dit boek wellicht een reisgids zijn, om, daar waar het lijkt alsof het herfst geworden is, of misschien volgens sommigen, zelfs winter, te ontdekken dat het lente is.

Uitgangspunt in dit proces van lente worden is de belofte van de Here God die we lezen in Jesaja 43: 19 :

*Zie, ik ga iets nieuws verrichten,  
nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?  
Ik baan een weg door de woestijn,  
maak rivieren in de wildernis.*

De lente, het nieuwe, is een gave van God. Hij doet nieuwe dingen. In Zijn Zoon, de Here Jezus Christus heeft Hij op unieke wijze een nieuw begin gemaakt. De Heilige Geest wil dagelijks ons leven vernieuwen en heiligen. Zo worden we ingezet en blijven we betrokken. De Here God heeft laten zien, dat Hij mensen in Zijn dienst wil en kan gebruiken. Soms tot onze eigen verwondering.

### Lente in de kerk

*Impressie van nieuwe en hoopvolle bewegingen*

Auteur: René van Loon ISBN: 9789043533706

Pagina's: 192

© KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht

Publicatiedatum: 18-02-2020

€ 17,99

Ds. M. A. Bos

=====

### *Bidden voor gewas en arbeid*

*Heer wij bidden U voor gewas en arbeid  
Dat er ook dit jaar genoeg eten mag zijn  
Geef op Uw tijd regen en zonneschijn  
Zodat er sprake is van vruchtbaarheid.*

*Mensen kunnen wel de zaden strooien  
Toch kunnen ze geen wasdom geven  
Ook al is dit wel hun doel en streven  
Maar alleen U kunt de groei voltooien.*

*Wij willen U ook bidden voor de arbeid  
En onze werkzaamheden van elke dag  
Waarbij angst is voor dreigend ontslag  
Want het is zo onzeker in deze crisistijd.*

*Heer, zo zijn er veel zorgen in ons leven  
U kent ons, voor U is niets verborgen  
Wees ons nabij iedere nieuwe morgen  
En leer ons om alles aan U over te geven.*

*Amen.*