

OVERDENKING

OVERDENKING bij Biddag 2019

'Hamburgers uit de moestuin'

Lezen: Deuteronomium 8: 11 - 18

De Biddag voor gewas en arbeid is doorgaans niet de dag waarop het kerkelijk bezoek hoog is. Enkele steden en streken in ons land vormen hierop een uitzondering. Mede vanwege de arbeid is soms de dienst op de doordeweekse Biddag doorgeschoven naar de eerstvolgende zondag. Ook is de koppeling van arbeid en gewas met gebed voor steeds minder mensen vanzelfsprekend.

Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling die te denken geeft. Op het gebied van gewas en voedsel raken steeds meer kinderen het zicht op de samenhang kwijt. Alles komt uit de schappen van de supermarkt, zo lijkt het. Voedsel vind je thuis in de koelkast en de vrieskist.

'Hamburgers uit de moestuin' is de titel van een boek, een kinderboek. Schrijfster is Prof. dr. ir. Louise O. Fresco, landbouw- en voedselkundige, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research. Van 2006 tot juli 2014 was zij als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was zij Assistant Director-General van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome. Zij schreef een kinderboek over de voedselketen. Haar doel is om kinderen (meer) bewust te maken waar ons eten en drinken vandaan komt. 'Als je denkt dat eten uit de fabriek komt, besef je niet dat boeren een belangrijke rol spelen in je leven. Tuinders zijn ook erg belangrijk. Als je zelf thuis een tomaat laat groeien in je tuin krijg je eerbied voor het voedsel. Dan gooi je het uiteindelijk ook minder makkelijk weg. Daarom het is heel belangrijk dat kinderen de voedselketen begrijpen.'

Wellicht dat we in de kerk en in onze gezinnen ook te weinig nadruk gelegd hebben op de rol van de Here God, onze Schepper hierin. Voedsel is voor ons vanzelfsprekend. Maar het komt er niet vanzelf. Mensen krijgen heel veel voor elkaar. Daarachter mogen we de Here God zien, zoals in Deuteronomium 8: 18 staat: Het is de Here God die ons in staat stelt om die welvaart te verwerven.

Deuteronomium 8: 11 begint met de woorden: "Zorg ervoor dat u hem niet vergeet". Inmiddels merken we op verschillende terreinen wat het

betekent als mensen zich onafhankelijk en zelfstandig wanen en daarbij hun Maker en Schepper vergeten. Op het terrein van arbeid is dit merkbaar: mensen worden ziek van hun werk; mensen ontlenen status aan hun werk; mensen zonder werk worden anders bejegend. Op het terrein van gewas, veeteelt en visserij is het niet anders. De diverse problemen worden bijna dagelijks onder onze aandacht gebracht. CO₂, klimaatakkoord, milieueffecten zijn termen die veelvuldig klinken. Bij de één leidt dit tot pessimisme, bij een ander tot ontkenning, maar er is weinig optimisme.

Biddag voor gewas en arbeid roept ons op tot dankbaarheid en aanbidding. Dankbaarheid tegenover onze Schepper, die tevens de Onderhouder is, aanbidding op Hem te vragen om zijn zegen over onze inspanningen op het gebied van gewas en arbeid.

P.S.

Dit jaar willen we ook nadrukkelijk de kinderen bij Biddag betrekken, door op de middag van de Biddag (13 maart a.s.) om 14.00u. een speciaal op hen gerichte kerkdienst te houden.

Ds. M. A. Bos