

## OVERDENKING

### OVERDENKING

Leid mij over de weg die eeuwig is...

Lezen: **Psalm 139**

Voor veel mensen is Psalm 139 een aansprekende Psalm. Uiteenlopende elementen van het geloofsleven krijgen in deze Psalm een plaats. We vinden in deze psalm vertrouwen, verwondering/verbazing. Dit alles loopt uit op een gebed waarmee de psalm eindigt;

<sup>23</sup>*Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,  
peil mij, weet wat mij kwelt,  
<sup>24</sup>zie of ik geen verkeerde weg ga,  
en leid mij over de weg die eeuwig is.*

Deze woorden zijn de afgelopen dagen en weken vaak door mij heen gegaan. Daarnaast echode een lied uit de dienst van zondagmorgen 17 januari jl. Een lied over hoop en toekomst: **Toekomst vol van hoop**

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

Dit wilde ik dit keer ter overdenking met u delen.

*Ds. M. A. Bos*