

## OVERDENKING

### Als Jezus voorbijkomt...

Lezen: Lucas 19: 1 - 10

In Lucas 19 lezen we de geschiedenis van de ontmoeting tussen de Here Jezus en Zacheüs. De rijke hoofdtollenaar van Jericho wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. Door zijn positie in de maatschappij en de gevolgen daarvan op de verhouding met zijn dorpsgenoten leek Zacheüs er niet aan te pas te komen. Tot ieders verrassing, ja zelfs tot ergernis van velen, krijgt Zacheüs de Here Jezus te zien, omdat hij door Hem gezien wordt. Niet alleen krijgt Zacheüs de Here Jezus te zien. Door Zichzelf bij de hoofdtollenaar in huis uit te nodigen, biedt de Here Jezus Hem Zijn vriendschap aan. Daarin krijgt het reddingswerk van de Here Jezus gestalte. Zacheüs had zijn toevlucht tot een vijgenboom genomen. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.' Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: 'Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.' Jezus zei tegen hem: 'Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.

Onze kerkelijke activiteiten mogen we ervaren als reddingswerk. Werk waarin de Here Jezus naar ons toekomt om bij ons verblijf te houden, niet alleen om onderdak te vinden voor de nacht. Hij wil niet slechts bij ons overnachten, maar ons hele leven bij ons blijven. In alle activiteiten mogen we de stem van de Here Jezus horen die het tegen ons zegt: "Kom vlug..., want ik moet bij jou zijn..." De Here Jezus heeft ons persoonlijk op het oog. Hij is gekomen om ons te redden. Zijn reddingswerk leren we eerst ten volle kennen wanneer de Here Jezus via Jericho naar Jeruzalem is gekomen, om daar op Golgotha gekruisigd te worden en op de Paasmorgen op te staan.

Deze redder, de Gekruisigde en Opgestane kruist ons pad. Hij spreekt ons aan in ons verlangen om te ontdekken "wat voor iemand het is". Hij is anders en doet anders. Daar mogen wij ons door laten verrassen. Zo wil Hij ons redden. Want : "De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was." Zo komt de Here Jezus de mensen tegemoet en spreekt hen aan, roept hen.

Christus die door de wereld gaat  
verheft zijn stem niet op de straat,  
Hij spreekt ons hart aan, heden,  
en wenkt ons met zich mede.  
En lokt ook nog zoveel ons aan,  
tot wie zouden wij anders gaan?  
Hij heeft en zal ons geven  
alles, het eeuwig leven. ( Lied 531: 3 )

Ds. M. A. Bos

=====

*Altijd weer*

*We mogen steeds opnieuw beginnen  
Gods ontferming is eindeloos  
Zijn genade kent geen grenzen  
Zijn Liefde is onmetelijk groot.*

*Ieder jaar een nieuw begin  
elke dag een nieuwe kans  
iedere morgen een schone lei  
altijd weer die uitgestoken Hand.*

*Telkens weer is er vergeving  
op berouw of diepe spijt  
een nieuwe start een nieuw begin  
geen veroordeling of verwijt.*

*God verandert nooit  
ook niet in het nieuwe jaar  
Zijn Liefde duurt voor eeuwig  
Zijn Liefde is ook daar.*