

OVERDENKING

ANNO 2020

Lezen: Hebreëën 13 en Filippenzen 1: 6

Bij het begin van een nieuw kalenderjaar worden er her en der nieuwjaarstoespraken gehouden. Soms in besloten kring, vaker in het openbaar. Dan bedoelen deze nieuwjaarstoespraken ook naar buiten een boodschap uit te dragen. Enerzijds wordt teruggekeken, naar het achterliggende jaar, anderzijds wordt vooruitgekeken, hoe zullen we het dit jaar gaan doen, hoe kunnen we het beter doen.

In ons eigen leven is het moment van de jaarwisseling nogal eens het moment van nieuwe/goede voornemens.

Want vernieuwing en verandering zijn bepalende begrippen in onze tijd.

In de Oude Hervormde Bundel stond een lied, gezang 179, van Pieter Leonard van de Kastele, 18^e eeuw. Dat komt duidelijk uit een andere tijd en sfeer. Het paste niet meer in het Liedboek van de Kerken(1973). Ook in het Liedboek (zingen en bidden in huis en kerk, 2013) komt het niet voor.

Toch kan een mens er wel eens naar terug verlangen:

*Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.
Ieder woelt hier om verand'ring
én betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug 't geen hij eens zag*

Aan de ene kant kun je spreken van sentiment. Aan de andere kant, het zijn niet alleen de jongeren die in onze tijd zeggen: Relax! Kalm aan, rustig aan.

Van tijd tot tijd wil iedereen het wel uitschreeuwen: Nu even niet!

Ieder mens heeft behoefte aan rustpunten te midden van alle

verandering.

Een rustpunt is als een oase in de woestijn. Een plek om te ontspannen en bij te tanken. Maar mensen hebben behoefte aan meer. Want de tocht voert ons verder. We hebben behoefte aan een oriëntatiepunt, aan een wegwijzer.

Te midden van alle verandering en vernieuwing zegt de Hebreëenschrijver dan:

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Misschien is onze eerste reactie, wat ouderwets, alles hetzelfde.

De Hebreëenschrijver bedoelt het anders.

Hij wijst op de Here Jezus Christus, als de Gekruisigde en de Opgestane. Heel de Hebreëënbrief geeft uitleg over de betekenis van het offer dat de Here Jezus Christus gebracht heeft tot verzoening van onze zonden.

Dat is onveranderlijk. Volop komt de liefde en genade van de Here God hierin tot uiting.

Dat is de kernboodschap van het evangelie.

Ook in dit nieuwe jaar, anno 2020, geldt nog steeds hetzelfde evangelie, klinkt dezelfde boodschap.

Hoe verhoudt zich dat met onze behoefte aan iets nieuws: een nieuw begin, en onze goede voornemens?

Bij het begin van een nieuw jaar wensen we elkaar een “gelukkig nieuwjaar”.

Hebreëën 13: 20+21

²⁰ *Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid,*

²¹ *u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen.*

Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Niet onze goede voornemens komen dan voorop te staan. Want wat brengen we daar toch weinig van terecht.

Vanuit de Bijbel worden we opgeroepen te handelen, niet naar onze goede voornemens, maar goed te doen naar de wil van God.

We mogen goed doen naar Zijn wil, in het geloof, dat is de vaste overtuiging, dat de Here Jezus Christus, dezelfde is en blijft, gisteren en vandaag, alle dagen die nog zullen volgen.

In de Hebreënbrieff worden dan verschillende facetten van dat goed doen aangestipt:

- onderlinge liefde
- gastvrijheid
- aandacht voor gevangenen
- huwelijkstrouw
- onbaatzuchtigheid - d.w.z. oog voor de belangen van anderen
- oog voor verhoudingen binnen de gemeente
- looffers - de Naam van de Here God belijden
- liefdadigheid en onderlinge solidariteit
- voorbede

Wat een voornemens voor dit nieuwe jaar.

Als dit onze voornemens zijn, zijn we beklagenswaardig, immers, wie kan ze nakomen.

Maar als we het mogen gaan zien en ervaren als Gods werk in ons leven dan is er hoop en verwachting - dan kunnen we ontspannen van start.

De Here Jezus Christus staat garant voor het resultaat: Hij is voor ons het begin en het einde.

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

Filippenzen 1: 6

Ds. M. A. Bos