

## OVERDENKING

Lezen: 2 Korintiërs 8: 1 -15

*“Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.”*

*(2 Korintiërs 8: 12)*

‘Wat is de kerk u waard?’ met dit thema wordt ook in 2018 onze aandacht gevraagd voor de actie Kerkbalans. De toezeggingen en betalingen bepalen voor een groot deel de mogelijkheden van de plaatselijke gemeente. Bij ‘de kerk’ is de vraag ‘Wat is de kerk u waard?’ gaat het immers niet alleen om het kerkgebouw. Eigenlijk gaat het om alles wat met geloof en gemeente-zijn te maken heeft. Alhoewel het in het geloof gaat om genade(=gratis), kan een kerk niet zonder geld. Ook een kerkelijke gemeente heeft financiële verplichtingen. Er worden op verschillende terreinen kosten gemaakt. Tegenover de uitgaven van de kerk zijn dan inkomsten onmisbaar. Waar de inkomsten achterblijven bij de uitgaven ontstaat een tekort. Soms kan een tekort tijdelijk, of een tijdje, opgevangen worden vanuit reserves. Die reserves zijn lang niet altijd en overal even groot, en zeker niet onuitputtelijk. In onze gemeente moeten de reserves al enige tijd worden aangesproken. Daardoor zou de gedachte kunnen ontstaan, dat bijdragen aan de actie kerkbalans gelijk staat aan het ‘geld pompen in een bodemloze put’. Zo is het gelukkig niet. Allereerst is de put niet bodemloos. Bovendien zoekt het college van kerkrentmeesters en in navolging van haar de kerkenraad, naar mogelijkheden om te bezuinigen, of uitgaven te verminderen. Dan moeten er ingewikkelde en ingrijpende keuzes overwogen worden. Mogelijkerwijs zullen er in de (nabije) toekomst (ingrijpende) beslissingen moeten worden genomen. Deze beslissingen zullen raken aan het gemeente zijn. Hoe nabij deze toekomst is en welke beslissingen overwogen moeten worden, kunt u mede bepalen. Niet alleen door uw stemmen te laten horen, maar ook door uw (financiële) bijdrage te leveren. Want naast de balanskant van bezuinigingen en vermindering van uitgaven, is er ook die andere kant, die van de inkomsten.

Daar worden wij als gemeenteleden op aangesproken en bij bepaald.

Meer dan eens kom je in de Bijbel van die prachtige en krachtige

concrete adviezen tegen. In 1 Korintiërs 8 komen we een advies tegen, dat we concreet bij onze afwegingen in verband met de actie Kerkbalans kunnen betrekken. Paulus schrijft daar behartigenswaardige woorden in verband met een vrijwillige collecte van gemeenten uit Macedonië voor de ‘moedergemeente’ te Jeruzalem. Hij begint bij het uitgangspunt van het geloof:

“Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.” Vervolgens richt hij de aandacht op de collecte: *“Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.”*

Kerkbalans is ook zo’n vrijwillige actie, je hoeft er niet aan mee te doen. We worden er wel met een klemmend appél toe opgeroepen: Wat is de kerk u waard?

Ook hierbij geldt:

*“Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.”*

Ds. M. A. Bos

=====

## *NIEUWJAAR 2018*

*Voor 't nieuwe jaar  
onze beste wensen  
vertrouwen in God  
en in elkaar  
met dromen  
die uit zullen komen  
wensen wij u en jullie  
een heel gelukkig en voorspoedig nieuwjaar.*

*En gaat onze weg niet over rozen  
zijn wij soms een beetje stuk  
schuil dan maar bij God de Vader  
bij Hem vind je vrede en geluk!*