

OVERDENKING

Lezen: Marcus 12: 41 - 44

2 Korintiërs 9: 6 -15

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. 2 Korintiërs 9: 7



Ieder jaar in januari wordt onze aandacht gevraagd voor de actie Kerkbalans. Daarbij gaat het om de financiën van de kerk. In het bijzonder gaat het over de financiële positie van de plaatselijke gemeente en onze bijdrage daaraan. Met daarbij de allesoverheersende vraag: is alles in balans?

In de boekhouding moet een balans op orde zijn. De uitgaven kunnen de inkomsten niet zomaar overstijgen. Want dan ontstaat er een tekort. Ook voor de gemeenteleden is het de vraag of onze bijdrage aan de kerkelijke gemeente in balans is. Of wij een evenwichtige bijdrage leveren. Hoe wij dit afgewogen hebben?

Nu is er het probleem dat kerk en geld tot elkaar in een merkwaardige verhouding lijken te staan. Er zijn mensen die zeggen: de kerk weet je alleen maar te vinden wanneer het om geld gaat. Anderen zeggen in de kerk word je gewaarschuwd voor de macht van het geld. Tegelijkertijd blijkt keer op keer dat ook een kerk niet zonder geld kan.

Dit keer lezen we twee Bijbelgedeelten die te maken hebben met geld, met het geldelijk bijdragen aan de eredienst voor de Here God.

De Here Jezus heeft oog voor de gave in verhouding tot de gever. Sommigen kunnen van hun overvloed veel geven. Een ander brengt juist vanuit zijn of haar armoede een groot offer.

De apostel Paulus geeft in 2 Korintiërs 9: 7 een praktisch advies:

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

Met andere woorden: onze bijdrage is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Geef van harte, blijmoedig. En bovenal: bedenk hoe rijk wij geworden zijn door de komst, de weg en het werk van de Here Jezus Christus.

Aan het begin van een nieuw kalenderjaar komt soms de vraag boven: hoe zal het dit jaar gaan. Niemand is in staat om daar met zekerheid een antwoord op te geven. Van de zijde van de kerkrentmeesters in onze

gemeente hebben we kunnen vernemen, dat als de financiële middelen in onze gemeente niet toenemen, dit onmiskenbaar gevolgen zal hebben voor het werk in onze gemeente. Dan raakt het evenwicht van de balans op een negatieve manier en ingrijpend verstoord. Zo zelfs, dat allerlei onderdelen van het kerkelijk werk in onze gemeente waarschijnlijk niet op dezelfde manier kunnen worden voortgezet. Dat is ingrijpend voor het gemeentelieven van 'De Schoof'.

In het kader van de actie **KERK + BALANS** klinkt weleens de vraag: 'Wat is de kerk u waard?'

Tot slot dit keer nog een Bijbelstekst, ook uit de Tweede Korintiërsbrief, die mij hierbij heel toepasselijk lijkt:

Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. (2 Korintiërs 8: 12)

Ds. M. A. Bos

=====

NIEUWJAAR 2016

*Voor 't nieuwe jaar
onze beste wensen
vertrouwen in God
en in elkaar
met dromen
die uit zullen komen
wensen wij u en jullie
een heel gelukkig en voorspoedig nieuwjaar.*

*En gaat onze weg niet over rozen
zijn wij soms een beetje stuk
schuil dan maar bij God de Vader
bij Hem vind je vrede en geluk!*