

OVERDENKING

Kerst 2014: Wie is Jezus voor jou?

Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren, stelde Hij hun de vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” (Lucas 9:18)

Het gaat in deze overdenking over de vraag “Wie ben ik?” Bij het zoeken naar het antwoord op deze vraag laten we vaak ons leiden door wat anderen van ons vinden. Als dat positief is geeft je dat een goed en zeker gevoel. Een positief zelfbeeld. Dan ben je echt iemand. Maar wat als anderen jou niet zo geweldig vinden? Wat als je gepest wordt of slachtoffer bent van roddel? Dan wordt het lastig. Zou de mening van anderen echt wel het antwoord zijn op de vraag wie je bent?

Wie zeggen de mensen...

Hoe zou Jezus met deze vraag zijn omgegaan? Of zou het voor Hem geen vraag zijn geweest? Wist Hij wel wie Hij was? We lezen in Lucas 9 dat Jezus samen met zijn discipelen is - in De Nieuwe Bijbelvertaling worden ze leerlingen genoemd - en dan stelt Hij ze deze vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Dat lijkt er toch op dat ook Jezus op zoek was naar wie Hij was en dat Hij daarbij de mening van anderen ook belangrijk vond. Als je echter andere uitspraken van Jezus hiernaast zet, dan wordt al snel duidelijk dat Jezus echt heel goed wist wie Hij was.

Dat ben Ik

Wat dacht je van de zeven bekende ‘Ik-ben-uitspraken’ van Jezus? Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:35). Ik ben het licht voor de wereld (Johannes 8:12). Ik ben de deur voor de schapen (Johannes 10:7). Ik ben de goede herder (Johannes 10:11). Ik ben de opstanding en het leven (Johannes 11:25). Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6). Ik ben de ware wijnstok (Johannes 15:1) Nou, als je al deze dingen over jezelf weet te zeggen, dan weet je heel goed wie je bent. In het gesprek met de Samaritaanse vrouw geeft Jezus onomwonden toe dat Hij de Messias is. “Dat ben Ik, die met u spreekt.” (Johannes 4:26). Even later gebeurt het dat de leerlingen van Jezus in een zware storm op het meer van Galilea terecht komen. Het is midden in de nacht en ze dreigen te vergaan. En dan gebeurt het onmogelijke: Jezus komt hen lopend over het water tegemoet. De leerlingen worden bang. Maar Jezus stelt ze gerust met deze eenvoudige woorden: “Ik ben het” (Johannes 6:20).

Onze oorsprong

De Bijbel laat ons zien dat we bij God vandaan komen. Onze oorsprong en daarmee onze identiteit ligt niet in een vage en vooral toevallige oerknal, maar in God onze Schepper. In Psalm 139:13 staat het zo mooi geschreven: “U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.” Je kunt deze tekst dus ook zo lezen: “U was het die mijn identiteit vormde.” Paulus leert in zijn beroemde toespraak op de Areopagus dat wij in God leven, bewegen en zijn (Handelingen 17:28). We komen uit Hem voort. Dit was voor Jezus zo’n absolute zekerheid dat Hij ook niet hoefde te twijfelen over wie Hij was. Zijn identiteit lag helemaal vast in zijn Hemelse Vader.

Wie ben ik dan?

Terug naar het verhaal waar we mee begonnen. Jezus die aan zijn leerlingen vraagt wat de mensen van Hem vinden. Er worden verschillende dingen over Hem gezegd. Volgens sommigen is Hij Johannes de Doper, anderen zeggen Elia en weer anderen beweren dat Hij een van de oude profeten is (Lucas 9:19). Zo zie je maar weer hoe de mensen om je heen het helemaal mis kunnen hebben. Trek je er daarom maar niet te veel van aan wat mensen van jou vinden. Dat bepaalt nooit wie jij bent. Jouw identiteit ligt vast in God. Jezus vraagt vervolgens door. Hij zegt tegen zijn leerlingen: “Wie ben ik dan volgens jullie?” (Lucas 9:20). Petrus geeft het enige juiste antwoord: “U bent de door God gezonden Messias!” En dan wordt duidelijk waarom Jezus deze vragen stelt. Niet omdat Hij er voor zichzelf niet uit was, maar om zijn leerlingen te laten ontdekken met wie zij optrokken. De beloofde Messias!

Jouw antwoord

De vraag wie je bent is best belangrijk. Goed om daar mee bezig te zijn. Maar de vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelde, is eigenlijk nog veel belangrijker. “Wie ben ik volgens jullie?” Het is fantastisch als je weet wie je zelf bent maar het is nog belangrijker te weten wie Jezus is. En misschien moet je dat zelfs wel eerst weten voordat je echt antwoord kunt geven op de vraag wie je zelf bent. Als Jezus deze vraag nu heel persoonlijk aan jou zou stellen met Kerst: “Wie ben ik volgens jou?” Wat zou jouw antwoord zijn?

Bijbellesing: Lucas 9:18-27

R.H. Hekman