

OVERDENKING

Bent u een ster?

*“...waartussen u schittert als sterren aan de hemel”
(Filippenzen 2:15)*

Mensen worden vaak vergeleken met sterren. Wij zien beroemde mensen uit de culturele wereld vaak als sterren, maar in de Bijbelse tijd stonden sterren vaak symbool voor belangrijke heersers en leiders.

Bileam zag in de verte een persoon als een ster opkomen: ooit zou een machtig koning opstaan. De wijzen uit het oosten legden, toen zij de ster zagen, een relatie tussen deze ster en de komst van een koningskind.

Maar ook ‘gewone’ mensen worden met sterren vergeleken. Jozef droomt dat de zon, de maan en elf sterren voor hem buigen. De zon en de maan staan voor zijn ouders, de sterren voor zijn broers. En niet in de laatste plaats: gelovigen zijn sterren. Zo worden ze door Paulus genoemd. Hij roept ze op in de wereld te fungeren als schitterende sterren te midden van een verdorven en ontaarde generatie.

Sterren worden nooit gedoofd. Ze gaan niet ’s nachts aan en overdag uit. Het ‘schijnen’ gaat vanzelf. Daar is geen opdracht voor nodig. Als God in ons leven de verlichting heeft aangestoken, straalt het uit alle vensters. Het straalt uit ons leven, ons handelen, ons hele doen en laten. Dag en nacht, gezien en ongezien. Onbewust en spontaan. Paulus beschrijft dat schijnen als een logische consequentie van het vasthouden van het Woord dat leven brengt. Het is duidelijk dat hij daarin doelt op Jezus Christus.

Advent is niet zozeer een ster ophangen, maar een ster zijn. Kerst is niet de kerstman, maar Kribbe, Kruis en Koningskind, want Jezus is de stralende Morgenster. Het is de laatste naam die Christus zichzelf geeft. U kunt hem vinden op de rand van het Nieuwe Testament (Openbaring 22:16). Toen Johannes dit schreef, was zijn leven en dat van de christenen verre van eenvoudig. Hij was zelf verbannen om het

evangelie. In het boek Openbaring geeft hij door hoe anderen vervolgd worden. Hoe getuigen van Christus werden gedood. Hoe wereldmachten als beesten optraden. Het is een beschrijving van de situatie toen, maar ook een profetie voor de toekomst. Het boek vertelt dat er nog heel wat zal gebeuren voordat Jezus terugkomt.

Er wordt in het boek Openbaring een kijkje in de hemel gegeven. Christus is daar na zijn hemelvaart naartoe gegaan. Hij zit op de troon. De heerschappij van hemel en aarde is in zijn handen. Tal van maatregelen kondigt Christus aan; de wereld zal nieuw worden, de ellende gaat voorbij, het kwaad zal vernietigd worden. Hij komt spoedig. Alle gelovigen in deze donkere wereld worden opgeroepen op Hem te vertrouwen. Want Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Zijn komst op de wolken is zeker.

En dan volgen zijn laatste woorden: “Denk erom, weet het zeker, vergeet het niet: Ik ben de stralende Morgenster. Jullie kennen die ster toch wel. Die prachtige ster die elke dag, als het nog nacht is, de nieuwe dag aankondigt. Wel, door mijn komst mag je er op vertrouwen dat De Dag komt. Mijn verschijning betekent dat de nieuwe, de eeuwige dag aanbreekt, de dag waarop geen nacht meer zal volgen.

Als het in uw leven donker is... loop dan eens naar buiten en let op de morgenster. Fluister dan maar heel zacht “Laat ook in mijn hart, o God, de morgenster opgaan, opdat ik in deze wereld een ster voor U kan zijn.”

Bijbellesing: Filippenzen 2:12-18 en Openbaring 22:16-21

*Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, -
geef ons moed;
't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen. (Gezang 483 vers 4)*

R.H. Hekman